

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Nr. 04 – 19 april 2020

Welkom!

Beste broeders en zusters, inmiddels liggen de dagen van Christus' lijden, sterven en verrijzenis alweer achter ons. Zonder de gewoonlijke plechtigheden zijn ze bijna aan ons voorbij geslopen. In stilte of met kleine tekenen hebben we herdacht hoe de Heer voor ons de weg gebaad heeft naar licht en leven, hoe Hij de hoop in ons herstelde door op te staan en te laten zien dat het kruis, dat op onze weg komt, niet het laatste woord heeft (vgl. de paasboodschap van de Nederlandse bisschoppen). In die hoop gaan we verder. In dat licht willen we leven. Inmiddels bereiden we ons voor op Beloken Pasen ofwel, zoals deze zondag sinds het jaar 2000 heet: De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Gods Woord op de 2de Zondag van Pasen Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (20, 19-31).
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: „Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezondend heeft zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: „Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: „Wij hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: „Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u." Vervolgens zei Hij tot Tomas:

„Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." Toen riep Tomas uit: „Mijn Heer en mijn God !" Toen zei Jezus tot hem: „Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Ter overweging bij de Lezing Het ongekende wordt gekend én beleden

We zijn een week verder en we lezen opnieuw over de verrezen Heer en over de leerlingen. Wat opvalt is dat die leerlingen van Jezus, die lange tijd zijn onderricht en vorming ontvangen hebben, van de verrijzenis blijkbaar niet veel begrepen hebben. In het Evangelie volgens Johannes lezen we vandaag dat de leerlingen vervuld waren van vreugde toen zij de Heer zagen. In andere Evangelies lezen ongeveer hetzelfde maar daar horen we ook meer over hun verbijstering en misschien zelfs achterdocht. Is dan echt gebeurd wat voorspeld werd? Ja, inderdaad, dat wat ongekend was en niet voor mogelijk gehouden werd, profetische voorspellingen, is toch waarheid geworden. De leerlingen leren de verrijzenis kennen. Ook wij staan vaak met grote vraagtekens als het gaat om de verrijzenis van Jezus. Was het echt? Hoe is dat gebeurd? Hoe moet ik dat precies verstaan? Het zijn lastige vragen om te beantwoorden. Binnen het grote spectrum van christelijk geloof vind je dan ook verschillende antwoorden of beter gezegd: verschillende accenten. De vragen die wij stellen en de antwoorden die wij proberen te geven zijn niet veel anders dan die van de leerlingen en wellicht die van Tomas in het bijzonder. “Eerst zien, dan geloven” zegt hij feitelijk. Zo denken wij ook vaak. Hij had het geluk dat hij bijna op zijn wenken bediend werd. Hij krijgt Jezus te zien. Hij ziet én hij gelooft. Hij dan spreekt vervolgens een van de

mooiste geloofsbelijdenissen in de Bijbel: “Mijn Heer en mijn God”. Moge deze belijdenis, ondanks alle vragen die wij soms hebben, ook onze belijdenis worden, opdat wij leven mogen vinden in Jezus’ Naam en zijn vrede altijd met ons mag zijn.

Zondag van de Goddelijk Barmhartigheid

In het jaar 2000 verklaarde de Hl. Paus Johannes Paulus II in Rome de Poolse Zr. Maria Faustina Kowalska heilig. Deze zuster heeft tussen 1905 en 1938 vele visioenen en woorden van Jezus ontvangen. Daarin klonken zijn waarschuwingen voor de zonde en de gevolgen daarvan. Maar de kern van de boodschap was het vertrouwen in Gods eindeloze barmhartigheid en vergeving voor wie berouw heeft. Zr. Faustina leerde ons om de Goddelijke Barmhartigheid te eren door middel van het bidden van een speciale Rozenkrans en door de verering van een speciale afbeelding. Deze afbeelding is het beeld dat Jezus zelf aan haar toonde en waarvan Hijzelf heeft aangegeven dat het vereert moest worden. In Krakau is een groot bedevaart-centrum gebouwd maar op andere vele plaatsen is deze afbeelding inmiddels ook te vinden.



Gebed bij de zondag

Help mij, o Heer, dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit op grond van uiterlijke schijn zal verdenken of veroordelen, maar weet te ontdekken wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hem te hulp kom; dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik acht mag slaan op de noden van mijn naaste en mijn oren niet onverschillig zijn voor de pijnen en het gekerm van mijn naaste; dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit negatief over mijn

naaste zal spreken, maar een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen; dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld met goede werken; dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal haasten om mijn naaste bij te staan en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin; dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ik zelf alle lijden van mijn naaste mag voelen. *(gebed van de Hl. Zr. Faustina, zoals opgenomen in de boodschap van Paus Franciscus aan de jongeren (2016).*

Mededelingen

Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen

De brief kunt u vinden op de website van ons bisdom (www.bisdomgl.nl) onder het kopje Nieuws. De titel van de paasbrief is: Het kruis dat op ons pad komt heeft niet het laatste woord.

RK geloof op Radio en TV

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Door de week verzorgt de KRO-NCRV dagelijks een live-stream van de heilige Mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond. U kunt dit vinden bij www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk. Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website www.radiomaria.nl. Radio Maria heeft overigens de hele dag mooie muziek en programma's over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het uitgebreide programmaoverzicht.

Graag ronddelen

Deze e-mail-nieuwbrief “Gods Woord op Zondag” is een initiatief waarmee we zoveel mogelijk parochianen proberen te bereiken. Hopelijk wilt u de mail met de brief ook doorsturen naar mensen, waarvan u denkt dat ook zij dit interessant kunnen vinden maar geen computer of internet hebben. Deze nieuwbrief staat ook op onze website: www.dechristoffel.nl .

Pastoraat en Gebedsintenties

De gebedsintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen in onze parochie, worden nu gelezen/gebeden in de private Missen van pastor Hoogma en pastor De Zwart. Ook pastor Schothorst neemt deze namen van onze dierbaren meer in haar gebedstijd. Ook voor andere pastorale zaken kunt u nog steeds bij de pastores terecht. Schroom niet ons te benaderen via telefoon, post of e-mail. Wij blijven u graag van dienst, ondanks alle omstandigheden.

Voor de kinderen

De tekening die hieronder staat is de afbeelding die Jezus van zichzelf liet zien aan de heilige Zuster Faustina. Zij moest dit beeld laten schilderen, zodat alle mensen in de wereld Jezus en zijn Goddelijke Barmhartigheid konden vereren. Door Jezus weten we dat Gods barmhartigheid altijd sterker en groter is dan onze fouten en dat wij altijd vergeving bij Hem kunnen vragen. Gods liefde en barmhartigheid is zo groot als een oceaan, zei Zr. Faustina. Bij de afbeelding van Jezus Goddelijk Barmhartigheid hoort ook een klein gebedje dat je makkelijk kunt onthouden: **Jezus, ik vertrouw op U**. Ik denk dat Jezus het heel mooi zal vinden als je de kleurplaat mooi inkleurt, uitknipt en dan op jouw slaapkamer hangt als een mooi schilderij.



Jezus, ik vertrouw op U

Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne zondag, ondanks alle beperkingen waarmee wij van doen hebben. En, nogmaals, als u een mooi gedicht of gebed hebt, dan ontvangen wij dat graag.

Het pastoresteam