

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Zondag 7 juni 2020 Triniteitszondag

Welkom.

Beste broeders en zusters, vandaag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. Een week na Pinksteren wordt dit feest gevierd en ieder jaar weer zet het de pastores aan het denken: hoe kan ik deze Drie-eenheid zo goed mogelijk uitleggen? Dit is vanaf het begin van het Christendom een uitdaging geweest. En je ziet dat daar vele vormen, analogieën voor gevonden zijn. Helaas kunnen deze analogieën nooit het mysterie volledig omvatten. Maar de vraag is of wij met ons verstand iets volledig moeten begrijpen om het toch een onderdeel te laten zijn van ons leven? Zo zullen er velen zijn die in een vliegtuig hebben gezeten maar geen enkel benul hebben van hoe het mogelijk is dat zo een groot apparaat in de lucht kan vliegen. En wat dacht u van het internet of bijvoorbeeld hoe alles in de natuur werkt. Sommige dingen zullen we nooit helemaal begrijpen maar ze kunnen nog wel een belangrijke rol spelen in ons leven.

Evangelie.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,16-18.

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.

Ter overweging.

Vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd, de komst van de Heilige Geest, deze week lezen we hoe God de Vader zijn zoon heeft gestuurd. Het zijn de drie personen van triniteit; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We belijden het vaak in ons geloof, denk alleen maar aan het kruisteken, de

doopformule of de geloofsbelijdenis. God die uit drie personen bestaat maar toch één God is, dat is wat ons geloof, wat de Kerk, ons leert. Maar over hoe zij zich precies tot elkaar verhouden dat is een lastig vraagstuk. Hier bestond in de vroege kerk al veel onduidelijkheid over, wat soms tot spanningen en grote onenigheid leidde. Kerkvaders (deskundige theologen uit de eerste eeuwen n.Chr.) en andere grote denkers dachten intensief over deze verhouding na. Het werd dan ook op verschillende manieren uitgelegd. Vaak werd er dan gebruik gemaakt van een analogie en zo doen we dat soms nog steeds om het bij catechesemomenten uit te leggen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat deze verhouding van de triniteit net zo is als met water dat in drie verschillende vormen/toestanden kan verkeren, ijs (vast), water (vloeibaar) en waterdamp (gas). Hoewel deze analogie het voor een deel verduidelijkt schiet het ook tekort. Want het is niet dat die ene God in drie verschillende vormen verschijnt. Het zijn namelijk echt drie onderscheiden personen. Soms wordt er gebruik gemaakt van de analogie van de zon of van een vuur. Waarbij je de ster hebt, het licht en de warmte. Dit is ook niet correct want hierbij wordt de fout gemaakt dat het licht en de warmte als creatie komen van de ster. Hierdoor zouden de Zoon en de Geest creaties zijn van de Vader en daaraan ondergeschikt zijn. Hoewel de analogieën iets verduidelijken schieten ze ook altijd tekort.

Scherp gesteld benadrukt de leer van de H. Drie-eenheid dat Vader, Zoon en Geest één in wezen (ousia) zijn. Dit wezen bestaat echter uit drie te onderscheiden personen (hypostases). Deze formule is in de eerste eeuwen ontstaan en vastgelegd in de concilies (kerkvergaderingen). Dit belijden we nog altijd en we spreken het uit in onze geloofsbelijdenis. Essentieel in deze formulering is dat de Heilige Geest, de Zoon en God de Vader innig met elkaar verbonden zijn. In het Nieuwe Testament vinden wij veel uitspraken waarin deze nauwe band tussen deze drie naar voren komt. Als

we bijvoorbeeld kijken naar het leven van Jezus zien we dat Hij iedere keer in verbinding staat met de Vader. Het is dezelfde Jezus die ons ook de Heilige Geest belooft die over de apostelen kwam met Pinksteren. God openbaart zich en heeft zich nog beter doen laten kennen in Jezus Christus. Deze openbaring is tweeledig, aan de ene kant is het wat God betekent voor de mens en aan de andere kant ontsluit Hij wie God is in zichzelf, namelijk in zijn intieme zijn. In die openbaring wordt de waarheid over God geopenbaard in zijn wezenlijke kern: God is liefde in het innerlijke leven zelf. Die liefde openbaart zich als een onuitsprekelijke *communio* van Personen. God is niet opgesloten in zichzelf, maar is liefde en liefde impliceert automatisch een relatie en zo is dat ook met God. Waar liefde is, is drielovend; iemand die liefheeft, iemand die liefgehad wordt en een bron van de liefde. Broeders en zusters, wij geloven in de triniteit omdat God zich zo heeft geopenbaard aan ons. Daarbij heeft iedere persoon van deze triniteit ook een eigen rol en toch treden ze altijd samen als een God op. Helemaal zullen we dit niet kunnen doorgronden maar dat hoeft nog niet te betekenen dat God voor ons veraf en onbegrijpelijk blijft, want we kunnen dit mysterie ook zien als een bron van rijkdom en verdieping voor onze eigen persoonlijke band met God.

Verhaaltje van Augustinus

Toch zal dit misschien nog geen volledige duidelijk bij u hebben gegeven. Daarom wil ik met een verhaaltje van heilige Augustinus, een groot geleerde rond het jaar 400, eindigen.

Augustinus zat namelijk eens aan het strand. Heel diep dacht hij na over de heilige drie-eenheid, maar hij kon er niet echt vat op krijgen. Terwijl hij zo zat na te denken, werd zijn aandacht getrokken door een jongetje dat een kuil in het strand gegraven had en dat met emmertje water uit de zee schepte en dat in de kuil gooide. Het jongetje liep maar heen en weer tussen de zee en de kuil. Augustinus zag dat een poosje aan en vroeg toen: "Zeg, jongen, wat ben je eigenlijk aan het doen?" "Ik ben bezig de zee in deze kuil te gieten." "Maar, jongen, dat is toch onmogelijk, de zee is toch veel te groot voor deze kuil." En het jongetje zei: "En zo is God veel te groot voor jouw kleine verstand, Hij kan er echt niet in." Een wijze les voor een groot geleerde. Kortom al zouden we het willen we zullen God nooit volledig kunnen doorgronden, God is altijd zoveel meer en we kunnen Hem niet beperken aan onze grenzen en aan ons denkvermogen. In zoverre blijft God altijd een mysterie.

Gebed.

Gedurende twintig jaar was Augustinus bezig met een werk over de Drie-eenheid. Die zoektocht eindigt met een gebed, waarvan hier enkele regels:

Heer, onze God, wij geloven in U, Vader, Zoon en H. Geest. Zoveel ik kon, zoveel gij mij het vermogen gegeven hebt, heb ik U gezocht, en ernaar verlangd te zien wat ik geloof. En veel heb ik nagedacht en gezwoegd. Heer, mijn God, mijn enige hoop, verhoor mij, dat ik niet, vermoeid, U niet meer wil zoeken, maar dat ik steeds vurig naar Uw aanschijn blijf verlangen. Geef mij de kracht u te blijven zoeken, Gij die U hebt willen laten vinden, en ons hoop gegeven hebt dat wij U steeds meer en meer zullen vinden. Wanneer wij u bereikt zullen hebben, zal al het vele dat wij gezegd hebben, zonder U te bereiken, voorbij zijn. En Gij alleen zult blijven, alles in allen. En zonder einde zullen wij slechts één naam uitspreken, terwijl wij U loven in één, omdat wij één geworden zijn in U, een Heer God, God Drie-eenheid"

Belangrijke mededelingen.

We Mogen Weer Samen Vieren!

Afgelopen week hebben we de eerste vieringen weer in onze parochie gehad. Na bijna drie maanden weer een bijzonder moment. Het was goed en fijn dat het weer kon. Wel natuurlijk met een aantal voorzorgsmaatregelen. Dit betekent ook dat er pas vanaf 14 juni de Hl. Communie weer uitgereikt mag worden. Deelname aan de vieringen in juni kan tot max. 30 personen, op 1,5 meter afstand van elkaar, op aangegeven zitplaatsen, met de inmiddels bekende hygiëne voorschriften.

Omdat de kerken van onze locaties verschillen qua mogelijkheden, wordt op locatie aangegeven wat de precieze maatregelen zijn. Dit gebeurt aan de hand van een poster en flyers in de kerk en tijdens de vieringen door de pastores.

RK geloof op Radio en TV

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Mis uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website www.radiomaria.nl.

Tot slot.

Namens het pastoresteam wensen wij u een gezegende zondag toe. We hopen u weer bij de doordeweekse vieringen te zien en vanaf juli weer bij de zondagsvieringen. Het pastoresteam.

Voor de kinderen:



Vouwwerkje Drie-eenheid

- *Print op stevig gekleurd papier*
- *Knip de driehoek en de tekstkaart uit.*
- *Laat de kinderen de namen van de Vader, de Zoon en de H. Geest bij de juiste plaatjes schrijven.*
- *Vouw de zijden van de piramide naar binnen (op de stippellijn) en vouw dan de uitstekende stukjes voorzichtig over elkaar heen zodat de piramide in elkaar blijft.*
- *Plak het tekstkaartje op de onderzijde.*