

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Zondag 21 juni 2020

Welkom!

Beste parochianen, na een heel aantal kerkelijke feesten vieren we komende zondag voor het eerst sinds februari weer een “gewone” zondag. We vieren de 12^{de} zondag door het jaar. Na een lange tijd van paarse en witte kleuren in de kerken, zien we vanaf deze zondag weer het groen terug. Groen is de kleur van het gewone, alle daagse kerkelijk leven. Geen feesten, geen heiligen of bijzonderheden. Des al niet te min is groen een bijzondere kleur. Groen is symbolisch de kleur van de hoop. Hoop is een goddelijke deugd die we elkaar graag willen toewensen.

Gods Woord op Zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus (10, 26-33).
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: „Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

Ter overweging bij de Lezing

De Schriftlezingen van deze 12^{de} zondag door het jaar slingeren ons een beetje heen en weer. De eerste lezing van vandaag roept vooral een angstige sfeer op. Ook de tussenzang, uit Psalm 69, klinkt niet al te vertrouwwol, hoewel de psalmist zich duidelijk in

gebed richt tot God en zich bij God veilig weet. De heilige Apostel Paulus roept ons vooral op ons te richten op de Heer. Hij is Gods overmaat van liefde en barmhartigheid. In het Evangelie volgt de verbinding tussen de eerste en de tweede lezing. Troost en vertroosting klinken door in de woorden van Jezus. *Weest niet bevreesd...* zegt de Heer ons. Ons leven is inderdaad niet altijd eenvoudig. Het beroemde ‘leien dakje’ is niet ieders deel. En om dan goede moed te houden en een inspiratie te zijn voor de mensen rondom, is alles behalve een makkelijke opgave. Op beide benen blijven staan en gaan, vraagt soms al alle energie en kracht. Juist voor mensen die in die omstandigheden moeten leven, juist in die moeilijke tijden, klinkt dat woord van de Heer *Weest niet bevreesd...*. Wees niet bang als het tegen zit en geluk ver weg lijkt. Wees niet bang wanneer een ernstige ziekte in jouw lichaam sluipt en alles driegt kapot op te maken. Wees niet bang wanneer het lijkt of iedereen je in de steek laat en je er alleen voor staat. Wees niet bang... De Heer zegt er wel bij – en dit moeten we ons goed in de oren knopen – wees bang wanneer je God verliest, wanneer je Mij niet meer belijdt. Bij God is inderdaad ons leven en ons heil, onze troost en vertroosting, onze kracht en sterkte. Zonde en vergeving, onheil en heil, verhouden zich niet met elkaar als één op één. Neen, God heeft, door Jezus Christus laten zien dat zijn genade en heil een overmaat kent ten opzicht van zonde en onheil. Zijn geluk overstijgt ons ongeluk duizenden malen. Misschien zien we het nu niet, gehinderd als we worden door zorgen, verdriet en ongeluk. Maar de Heer zegt *Wees niet bang...*. Deze woorden werden ook dikwijls door Paus Johannes Paulus II uitgesproken, vooral als hij sprak tot ouderen, zieken en met name tot jongeren. Ook Paus Franciscus heeft precies deze woorden aangehaald toen hij ons wilde bemoedigen tijdens de bijzonder Urbi et Orbi, in de ergste weken van de Corona-crisis. Daarom zoeken ook wij altijd(!) onze hoop bij God, door Jezus Christus. Hij is ons licht en ons heil. Met Hem zijn wij niet bang, kome wat komt!

Een Poëtisch Gebed: Psalm 27

Een Psalm van David.

De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?

De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?

Komen mij mijn belagers te na -
en zij kunnen mij levend verscheuren,
zo vijandig vervolgen zij mij -
zij struikelen, zij vallen.
Streken rond mij belegeraars neer,
mijn hart zou niet versagen,
stond een slagorde aanvalsgereed,
ik zou nochtans gerust zijn.

Dat ene vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn - in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens,
dat ik Gods luister aanschouw,
op Hem zien mag binnen zijn tempel.

Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen
in dagen van dreiging,
beveiligt mij binnen zijn veilige tent.
Hij stelt mij hoog op een steenrots.
Zo mag ik heffen het hoofd
hoog boven de vijand rondom mij.
Zo voltrek ik in zijn domein, bij geschal van
bazuinen, de offers.

Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied.
Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:
'zoekt mijn aanschijn.'
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
Wend uw aangezicht niet van mij af,
wijs uw knecht niet toornig terug,
Gij die immer mijn hulp zijt geweest,
wil mij niet verwerpen en verlaten,
o God, mijn bevrijding.

Al begaven mij vader en moeder,
de Heer nam mij aan als de zijne.
Wijs mij, Heer, dan uw weg,
leid mij op het pad dat niet afwijkt,
wie er ook op de loer ligt!
Laat mij niet ten prooi aan mijn haters:
want mijn lasteraars maken zich groot:
geweld is hun adem.

O, als ik niet de zekerheid had
het heil des Heren te zien in dit leven op aarde!
Wacht dan de Heer en wees sterk,
onbezweken van hart, wacht dan de Heer.

Belangrijke mededelingen

We Mogen Weer Samen Vieren!

In de afgelopen weken hebben de locatieraden zich bijzonder ingespannen om de kerken weer toegankelijk te maken met alles maatregelen die getroffen moeten worden. Enkele doordeweekse vieringen hebben inmiddels weer plaats gehad. Eerlijk gezegd: Het één en ander heeft heel wat voeten in aarde. Deelname aan de vieringen in juni kan tot max. 30 personen, vanaf 1 juli tot max. 100 personen, op 1,5 meter afstand van elkaar, op aangegeven zitplaatsen, met de inmiddels bekende hygiëne voorschriften, looproutes en bij de Communie-uitreiking een scherm tussen de voorganger en de communicant. Omdat de kerken van onze locaties verschillen qua mogelijkheden, wordt op locatie aangegeven wat de precieze maatregelen zijn. Dit gebeurt aan de hand van posters en flyers in de kerken. Tijdens de vieringen zullen de pastores ook aanwijzingen geven. Hopelijk zullen alle maatregelen u niet afschrikken om weer samen te komen vieren.

Het één en ander wat hierboven beschreven is, is afhankelijk van twee belangrijke instellingen ofwel houdingen: Kunnen en Willen. Deze woorden staan vooral voor verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van uzelf én voor anderen en oprecht te willen meewerken aan de maatregelen en aanwijzingen. Hoewel we nooit helemaal kunnen uitsluiten dat er een infectiehaard ontstaat, willen we dit natuurlijk vooral zien te voorkomen. Dus: Wie kan en wie wil is van harte welkom.

RK geloof op Radio en TV

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Radio Maria zendt dagelijks interessante programma's uit omtrent ons katholieke geloof.

Graag ronddelen

Deze e-mail-nieuwbrief "Gods Woord op Zondag" is een initiatief waarmee we zoveel mogelijk parochianen proberen te bereiken. Hopelijk wilt u de mail met de brief ook doorsturen naar mensen, die het wellicht ook interessant kunnen vinden maar geen computer of internet hebben. Deze nieuwbrief staat ook op onze website: www.dechristoffel.nl.

Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne zondag. Binnenkort hopen wij u weer te kunnen begroeten bij de vieringen.

Het pastoresteam.

Voor de kinderen

In het Evangelie van deze zondag spreekt Jezus ons toe. Hij zegt eigenlijk één heel belangrijk ding: “Wees niet bang! Als God al zo goed zorgt voor de vogeltjes, dan zal Hij ook goed voor jou zorgen. Want jij bent voor Hem meer waard dan de vogeltjes in de lucht”. Als je met God leeft en met Jezus, dan hoef je ook nooit bang te zijn. Maar soms kan het toch gebeuren dat je het even niet meer zo goed ziet. Soms komt dat omdat er iets gebeurt dat echt niet fijn is en waardoor je toch erg verdrietig of bang wordt. Juist dan moet je de woorden van Jezus goed herinneren: **Wees niet bang! God zorgt voor jou!**

