

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 27 - Zondag 6 september 2020

Welkom!

Beste medeparochianen, er staat weer een mooi Evangelie op het programma van deze zondag! Het is bovendien een parabel die ons in deze tijd ook dicht op de huid komt. Wat staat ons voor ogen? Wie of wat hebben in wij het hoofd, het hart en in onze ziel? Het doel waarmee wij leven bepaalt in hoge mate hoe wij omgaan met onszelf, met onze naasten en met de wereld waarin wij leven. Ook onze omgang met God komt daarbij op het spel. Is uw 'ja' een echt 'ja' of wordt het toch een 'neen'? Of is het omgekeerd?

Gods Woord op Zondag, de 26^{ste} zondag door het jaar

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs (21,28-32).

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: „Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde : Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” Zij antwoordden: „de laatste". Toen zei Jezus hun: „Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken."

Ter overweging bij de Lezing

De afgelopen week is er in ons land nog al wat te doen geweest rondom het naleven van de Corona-maatregelen. De statistieken van de overheid vertonen een toenemend verslechterend beeld. Nieuwe maatregelen werden afgekondigd maar ook werd het toenemend wantrouwen ten opzichte van de aanpak van de overheid en de genomen maatregelen luid op

verwoord, in de Tweede Kamer en in het publieke domein van radio, TV en sociale media. Wat vooral duidelijk wordt is dat de wereld, onze eigen samenleving, nog altijd ongemakkelijk is met de situatie en niet goed weet waarheen te gaan. Wat ook opvalt in de discussies en leuzen die rondgingen in de afgelopen week (en ook al eerder) is dat de tegenstanders van de Corona-maatregelen zich uiteten in 'ik' termen. Dit werd heel duidelijk hoorbaar met de leus *#Ik doe niet meer mee...* Voorstanders of medestanders van de Corona-maatregelen scharen zich samen door middel van 'wij' termen. De reactie op de *#Ik doen niet meer mee...* was *#Wij doen wel mee...* Dit is een opvallend verschil!

Als we hierover nadenken, realiseren we ons dat deze ontwikkeling al veel langer gaande is. Het kwam deze week niet zomaar uit de lucht vallen. Het uiteenvallen van onze samenleving, zowel in ons eigen land maar in groter wereld-perspectief, is al een tijd gaande door de zgn. identiteitspolitiek, die vooral in de westerse landen gevoerd wordt. Iedere kleine groep die zich op één of andere wijze profileert, en dan vooral als bedreigde minderheid, krijgt een podium en wil vooral als een eigen en onafhankelijke groep behandeld worden, en het liefst met voorrang. Dat hiermee en passant een nieuwe hokjesgeest of zelfs nieuwe apartheid ontstaat, heeft men nog niet meegenomen in hun overwegingen. Wat heeft men eigenlijk in het hoofd en in het hart?

De mens is een uniek en eenmalig wezen. Bij elke geboorte realiseren we ons dat geen andere mens in de wereld en in de wereldgeschiedenis is geweest, is of zal komen, die gelijk is aan die pasgeborene, met die naam, met die gaven en talenten. Zo uniek en eenmalig scheidt God, onze Schepper, de mens en het menselijk leven. Tegelijk is de mens niet alleen maar een unieke persoon. De mens is ook een sociaal wezen. In het scheppingsverhaal in de Hl. Schrift lezen we al dat Adam in heel de schepping, zo mooi en goed die was, geen gelijke, geen maatje, kon vinden. Toen we Eva, uit de rib van Adam, geschapen

om de gelijke te zijn van Adam. De mens is inderdaad een sociaal wezen en een ‘sociaal construct’, d.w.z. een onderdeel die mede de samenleving construeert. Geen mens kan in die zin gemist worden, niet als dierbare in de kleine samenleving van het gezin en de familie, en niet als medemens in de samenleving.

In de Encycliek *Laudato Si* stelt paus Franciscus dat de aarde, de wereld, de samenleving, ons gezamenlijke huis is. Dit stelt hij goed. We volgen niet het adagium ‘*ieder voor zich en God voor ons allen*’. Neen, wij draaien het om: ‘*door God zijn wij samen één*’. Daarom is het zo belangrijk dat wij daadwerkelijk werk maken van ons geloof. Gehecht aan God, kunnen wij het verschil in de wereld maken. Zelfs in de verwarde wereld van vandaag. Gehecht aan de wereld, verliezen wij onszelf. De valkuil om ‘ja’ te zeggen maar toch niet doen blijft groot. De verleiding om ‘neen’ te zeggen blijft ook groot. Er is inspanning nodig om toch die rechte weg van de Heer te gaan. Laten wij voor elkaar bidden dat wij die inspanning ook kunnen en willen leveren. Opdat wij hier op aarde in vrede leven en eens met elkaar het Rijk Gods mogen binnengaan.

Gebed

God onze Vader, wij leven in een wereld, goed en mooi door U geschapen. Toch ervaren wij deze goedheid en schoonheid zo vaak niet meer. Onrust en verwarring heersen zo vaak over rust, vrede en saamhorigheid. Uw Zoon, Jezus Christus, heeft ons het dubbelgebod van de liefde geleerd. U willen wij beminnen boven alles, met heel ons hart, ons verstand, onze wil en al onze krachten. Maar ook onze naaste willen wij liefhebben, zoals ook wijzelf bemint willen worden door mensen rondom en bovenal door U. Goede God, in deze tijd bidden wij in het bijzonder dat wij werk kunnen en willen maken van deze mooie regel, die heel ons geloof omvat. Dat wij uw liefde laten stromen in onze woorden, gedachten, doen en nalaten. Dat wij uw rechte wegen banen door de kronkelpaden van deze tijd en deze wereld. Dat wij kunnen laten zien dat het leven, door U geschapen, door Jezus herschapen en verwarmd en bezield door de Heilige Geest, de moeite waard is om voor te leven en dat ons alle vrijheid en ruimte biedt om die mens te zijn die U voor ogen had toen U ons het leven gaf. Die mens die veel mooier is,

dan ik mijzelf ooit maar zou kunnen maken. Goede God, laat ons steeds meer gehecht zijn aan U. Dat ons ‘ja’ een ‘ja’ is en ons ‘neen’ een ‘neen’. Opdat wij nu mogen leven als mensenmensen met hart voor U en voor elkaar en eens mogen leven in uw hemelse glorie. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer en in de kracht van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Heilige Communie en Vormsel in de St. Christoffelparochie

Afgelopen zaterdag 19 september hebben een 10-tal jongeren uit onze parochie het sacrament van het Vormsel mogen ontvangen in de Odulphuskerk van Bakhuizen. Onze bisschop, Mgr. Van den Hout, heeft de viering gecelebreerd en het Vormsel toegediend. Op zaterdag 26 september ontvangen wederom een aantal vormelingen die mooie sacrament, ditmaal in de St. Nicolaaskerk te St. Nyk. Onze bisschop komt wederom naar onze parochie voor deze blijde viering.

In de maand oktober staan de vieringen van de Eerste Heilige Communie op de agenda. Deze viering zijn ‘inhaal vieringen’ omdat ze in het voorjaar niet konden plaatsvinden vanwege de Corona-lockdown. Zaterdag 3 oktober zal de Eerste Heilige Communie viering plaatsvinden in Bakhuizen en op zondag 25 oktober in St. Nyk en Joure.

Alle kinderen en jongeren en hun families willen we dan ook van harte feliciteren met het ontvangen van de sacramenten. Wij bidden voor jullie en hopen dat het Vormsel en de Eucharistie een steeds belangrijkere plaats in jullie leven krijgt en dat we jullie nog dikwijls in de kerk kunnen begroeten.

Vieringen in de Christoffelparochie

Op de website (onder het kopje ‘Agenda’) en in het parochieblad vindt u een actueel overzicht van de weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze parochie. Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie: www.dechristoffel.nl.

Graag willen wij u ook vragen deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap.

Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne zondag. Wij hopen u weer te kunnen begroeten bij de vieringen in onze kerken.

Het pastoresteam.

Voor de kinderen

De maand september is bijna voorbij en oktober begint bijna. Al sinds heel lang heeft oktober een bijnaam. In ons katholieke geloof heeft oktober ook wel de “Rozenkransmaand”. Al sinds heel lang bidden katholieken de Rozenkrans. Misschien heb je er zelf ook wel één of misschien zelfs twee. Vaak krijgen katholieke kinderen een Rozenkrans van hun vader of moeder, opa of oma, al zij de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen.

Als je de Rozenkrans bidt, dan bid je samen met onze Heilige Moeder Maria. Bij de Rozenkrans horen ook nog “Geheimen”. Dit zijn heel bijzondere geheimen. Dit zijn geheimen die je juist door moet vertellen, want het gaat over het leven van Jezus en een beetje over het leven van Maria. Er zijn 20 van zulke geheimen. Als je meer wilt weten over hoe je een Rozenkrans bidt, kun je informatie vinden op :

www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen

Daar is een button waarop staat “Rozenkrans”. Op die website staat nog veel meer over ons katholieke geloof. Misschien wil jouw vader of jouw moeder je wel even helpen. Hieronder staat alvast een mooie kleurplaat van Maria die aan jou een Rozenkrans wil geven, om samen met haar te bidden.

