

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 39 - Zondag 20 december 2020 – 4^{de} Advent

Welkom!

De laatste zondag van de Advent! Nog enkele dagen en we gaan het geboortefeest van onze Heer weer vieren. Dit jaar gaat het met horten en stoten door alle omstandigheden waarmee we rekening moeten houden. Maar toch, met de geest van ‘we doen wat we kunnen’, met verdraagzaamheid en geduld, zal het ondanks alles toch Kerstmis worden. Vandaag horen we in het Evangelie de aankondiging van het mysterie dat we gaan vieren. Hoe het één en ander is geschied, blijft voor ons nog altijd een mysterie. Maar belangrijker dan praktische en wereldse gedachten zijn natuurlijk de geestelijke gedachten. De Heer wordt geboren en wij mogen hem ontvangen in ons leven. In de duisternis van deze tijd ontvangen wij Hem als het licht dat ons verlicht en verwarmt.

Gods Woord op Zondag 20 december, de 4^{de} zondag van de Advent

Uit het heilig evangelie volgens Lucas (1, 26-38).

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: „Verheug u, de Heer is met u.” Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: „Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: „Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: „De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een

zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Nu zei Maria: „Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” En de engel ging van haar heen.

Ter overweging

Het Evangelie van deze zondag hebben we dit jaar eerder gelezen, namelijk op het Feest van Maria Boodschap. Ongeveer negen maanden geleden begon zo de inzet richting Kerstmis. In dit Evangelie zendt God de heilige Aartsengel Gabriël. Maria reageert met enige schrik. De reactie van Maria komt niet voort uit argwaan of twijfel of nieuwsgierigheid. Haar vragen zijn vooral een ‘opmaat in vertrouwen’ naar haar ja-woord. Maria voelt aan dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Misschien hebben de hoogheidstitels van Jezus haar dit gevoel gegeven. Misschien vermoedde zij de vernederingen die de Heer zou moeten ondergaan. Hoe dan ook: met de eerste komst van de Heer onder ons, komt ook Maria in een bijzonder licht te staan. Het lijden en sterven van de Heer, zijn verrijzenis uit de dood, zijn op bijzondere wijze haar deel geworden: Onbevlekt ontvangen en in zuiverheid opgegroeid, was Maria van meet af aan uitverkoren deelgenoot in dit goddelijk mysterie. Maria was ‘vol van genade’ en ‘gezegend onder alle vrouwen’. Maria kreeg zo als eerste deel aan het goddelijk leven. Zij bleef haar rol vervullen tot op de dag van vandaag! Daarom is het ook ons verlangen om niet alleen te leven in navolging van de Heer maar ook in haar navolging. In navolging van de heilige Maagd Maria zal het goddelijk leven ook ons deel worden, wanneer wij Gods tekenen willen zien en vertrouwen op God, die in alles zal voorzien, als open en ontvankelijke kinderen (Vgl. Mc. 10, 15), als wij God ons ‘ja-woord’ geven. Wij zullen in het goddelijk leven delen als wij Gods Wil aanvaarden en willen vervullen, en daarmee ons leven zo inrichten, dat Gods licht door ons heen schijnt en wij een teken van Hem worden. Moge de heilige Maagd Maria ons bijstaan en voor ons bidden. Moge de viering van Christus’ eerste komst in ons leven goddelijk leven betekenen, voor nu in deze tijd en voor altijd bij zijn wederkomst.

Kerstmis 2020

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen zullen plaats vinden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lock-down een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen.

De Kerstdagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel publiek worden gevierd. Het Protocol blijft gelden. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling. Op 25 en 26 december blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Hoe zit het in onze parochie? In onze parochie zal op Kerstavond de Kerstnachtmis via de livestream worden uitgezonden vanuit Sint Nicolaasga, om 21:00 uur, met het pastoresteam. De link voor deze viering vindt u op onze website: www.dechristoffel.nl. Ook is op televisie (NPO2 - KRO-NCRV) om 23.30 uur de Kerstnachtmis te volgen.

Het niet publiekelijk doorgaan van de vieringen op Kerstavond betekent dat in de kerstperiode nog minder mensen fysiek aanwezig kunnen zijn bij een viering in een van onze kerken. Om teleurstellingen bij de deur te voorkomen willen wij u er nogmaals op attenderen dat u zich moet aanmelden voor de

vieringen. Informatie hierover staat op de website en in het parochieblad.

De mensen die zich al hebben aangemeld voor Kerstavond zullen benaderd worden en gevraagd worden of ze ook met een van de andere vieringen willen mee loten. Als u zich niet hebt aangemeld en niet voor een viering ingeloot bent, dan willen we u zeer indringend vragen om ook niet naar de kerk te komen. We proberen de kerken, buiten de vieringen om, op zoveel mogelijk plekken gedurende de kerstperiode open te hebben. U kunt dan voor persoonlijk gebed, de kerststal en een kaarsje aansteken naar de kerk komen.

Het is en blijft een lastige tijd voor iedereen, wij vragen daarom om uw begrip en medewerking.

Planning van Kerstvieringen 2020

24 december – Kerstavond:

St.Nicolaasga 21:00 Hoogma, Schothorst, De Zwart
Deze viering is niet publiek toegankelijk maar wordt via livestream op onze website uitgezonden.

25 december – Eerste Kerstdag:

Bakhuizen	9:30 De Zwart
Balk	11:00 De Zwart / 15:00 Hoogma
Joure	11:00 Hoogma
Lemmer	11:00 Terpstra
St.Nicolaasga	9:30 Hoogma (+ livestream)
Woudsend	9:30 Schothorst / 15:00 ?

26 december – Tweede Kerstdag:

Lemmer	11:00 De Zwart
St.Nicolaasga	9:30 Hoogma (+ livestream)
Sloten	9:30 De Zwart

27 december – Feest van de Heilige Familie:

Bakhuizen	9:30 De Zwart
Joure	9:30 Schothorst + Hoogma

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen wij u vragen deze Nieuwsbrief rond te delen vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen.

Kerstwens

Van harte wensen wij, pastores, u allemaal een heel goed, gezond en gezegend Kerstmis. Moge de Heer in uw midden zijn als Degene die u in duisternis verlicht, u bij kilte verwarmt, u in eenzaamheid vergezelt en u hoop biedt wanneer de hoop lijkt te vervliegen. Van harte een Zalig Kerstmis!!!

Het pastoresteam.

Voor de kinderen

Nog een paar dagen en dan is het Kerstmis. Met Kerstmis vieren we dat Jezus geboren werd in een stal in Bethlehem. Hieronder vind je een mooie kleurplaat met de stal van Bethlehem. Links zie je Drie Koningen, waarover het Evangelie van Mattheus vertelt. Rechts zie je de Herders, waarover het Evangelie van Lucas ons vertelt. In het midden zie je de pasgeboren Jezus met zijn Moeder Maria en hun beschermer Sint Jozef.

Kun jij hem nog mooier maken? Als je met veel liefde en mooi kleuren deze kleurplaat weet in te kleuren voor Jezus, wordt Hij niet alleen in Bethlehem geboren maar komt Hij zeker bij jou om in jouw hart geboren te worden en te wonen! Van harte wensen wij jullie een heel mooi en goed en gezegend Kerstmis toe!!!



Er is een kindeke geboren op aard / Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal / 't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis / 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis / 't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi / Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi / 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi