

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 42 - Zondag 10 januari 2021 – Doop van de Heer

Welkom!

De zondag die wij vandaag vieren is de eerste zondag na het feest van de Driekoningen. Met dat feest wordt de Kersttijd afgesloten en begint een tijd van openbaringen van de Heer. In de gewone praktijk van de parochievieringen komt dit helaas niet meer zo goed tot uitdrukking. Voor degenen die goed opletten is het evenwel toch te herkennen. Deze tijd van openbaring sloot oorspronkelijk af op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis ofwel Opdracht van de Heer in de Tempel. Maar eerst nog deze zondag, de zondag van de Doop van de Heer. We lezen hoe de Heer zelf het Doopsel onderging en dit doet ons bezinnen op ons eigen Doopsel. Van harte een gezegende zondag gewenst.

Gods Woord op Zondag 10 januari 2021

Uit het heilig evangelie volgens Marcus (1, 7-11).

In die tijd predikte Johannes: „Na mij komt die sterker is dan ik en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: „Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.”

Ter overweging

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat wij Kerstmis hebben gevierd. Ook de heilige Drie koningen zijn inmiddels *via een andere weg terug naar hun eigen land*. Met Driekoningen brak de tijd aan van Epifanie, van Openbaring des Heren. Heel deze maand zien we dat en hoe Jezus het leven is dat bij de Vader was; God in menselijke gestalte. In de liturgie van vandaag staat daarom het doopsel van de Heer centraal. Dit is het begin van het openbaar leven en werken van de Heer. Zonder dat de Heer het nodig had, wilde Hij het doopritueel ondergaan. Op dezelfde wijze heeft Hij zich ook onderworpen aan de voorschriften van zijn Joodse geloof. De Heer wilde

gedoopt worden om zo in alle eenvoud te laten zien wat voor ons noodzakelijk is om het ware leven te ontvangen. Je zou het ook zo kunnen zeggen: Zijn nederige daad is zijn eerste verkondiging van *de Weg, de Waarheid en het Leven*. Het doopsel van de Heer is het begin van de instelling van het doopsel van het Nieuwe Verbond. Hij heeft het doopsel van Johannes vernieuwd en ingesteld als de poort waardoor wij in het genadeleven binnengaan. Het is dan ook niet voor niets dat de liturgie van vandaag de tekst van de profeet Jesaja als eerste lezing leest, waarin wij God de Heer horen zeggen: *Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geldt hebt, kom toch...* De Heer nodigt dringend mensen uit tot het doopsel. Door het doopsel van de Heer heeft Hij het water geheiligt tot een bron van reiniging en voeding, tot herstel en leven, vergelijkbaar met de regen die uit de wolken neervalt op de aarde, die doordrenkt, voedsel is geworden en wasdom heeft gegeven. De dag van onze doop was de belangrijkste dag van ons leven. We zouden die dag mogen vieren als onze verjaardag, maar meestal waren we het ons niet bewust en maken van een herdenking of viering ervan vaak niet veel werk. Vóór ons doopsel stonden wij voor de vergrendelde hemelpoort en waren niet in staat enige bovennatuurlijke vrucht voort te brengen. Maar door ons doopsel staan we sterk, juist omdat wij door ons doopsel niet meer alleen staan of gaan. Dankbaarheid mag vanzelfsprekend het eerste gevoel dat in ons opbloeit als gevolg van het doopsel. Het tweede is de vreugde. Het doopsel dat wij ontvingen is niet alleen een vreugde voor onszelf, individueel, het is ook een reden tot dankbaarheid en vreugde voor heel de Kerk. In de Kerk staat men als gelovige nooit alleen. Vanaf het doopsel maakt de gedoopte deel uit van een volk, en de Kerk treedt naar buiten als de echte familie van de kinderen van God. In de Kerk, door het doopsel, ligt ook onze roeping tot heiligheid en onze zending in de kerk en in de wereld. De nieuwe waardigheid die we ontvangen bij ons doopsel – symbolisch uitgedrukt in het witte doopkleed – herkennen we helaas niet altijd in het alledaagse leven. Daarom moeten wij ons trainen in een leven dat overeen komt met de waardigheid die we herkreten hebben in het

doopsel. We moeten ons trainen om te zijn als de regen die de aarde drenkt en vruchtbaarheid geeft. We kunnen dit door trouw te zijn aan ons doopsel, trouw aan ons mooie geloof. Dan zal de Vader ook tot ons zeggen *‘Jij bent mijn zoon, mijn dochter, mijn veelgeliefde, in jou heb Ik welbehagen’*.

Het Doopsel – Een stukje catechese

In de Youcat, de jongerencatechismus van onze kerk, staat het volgende bij het Doopsel (nrs. 194-202):

Wat is de Doop?

De Doop is de weg uit het rijk van de dood naar het leven; de toegangspoort tot de Kerk en het begin van een blijvende gemeenschap met God.

De Doop is het fundamentele Sacrament en de voorwaarde voor alle andere Sacramenten. Het verenigt ons met Jezus Christus, neemt ons op in zijn verlossende sterven aan het kruis, bevrijdt ons daardoor van de macht van de zonde en laat ons met Hem opstaan tot een leven zonder de macht van de zonde. Omdat de Doop een verbond met God is, moet de mens er ‘ja’ op zeggen. Bij de zuigelingendoop belijden de ouders in de plaats van het kind het geloof.

Het water waarmee gedoopt wordt symboliseert reiniging en nieuw leven, wat al tot uiting kwam in de boetedoop bij Johannes de Doper. De Doop, die in ‘naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest’ met water wordt toegediend, is meer dan een teken van omkeer en boete, het is nieuw leven in Christus. Daarom gaat de Doop gepaard met de zalving, het witte doopkleed en de doopkaars.

Gedoopt zijn betekent: mijn persoonlijke levensverhaal duikt onder in de stroom van de liefde van God. Maar ook: In de Doop lost de mens niet op in een anonieme goddelijkheid, maar wordt hij juist in zijn individualiteit bevestigd. Met een naam gedoopt zijn betekent: God kent mij; Hij zegt ja tegen mij en neemt mij voor altijd aan in mijn onverwisselbare eenmaligheid.

Dooplied

Hieronder staat de tekst van prachtig Dooplied, geschreven door Hans Maat en gecomponeerd door Adrian Roest. Op YouTube kunt u ook de gezongen versie vinden door de interkerkelijke muziekbond Sela. Als u op Ctrl toets drukt en tegelijk op de onderstaande link klikt, komt het (als het goed is) vanzelf in beeld. Hierbij de link:

www.youtube.com/watch?v=QQ7uXdPZqy8

DOOP

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Gebed

Goede God, toen Jezus in de Jordaan gedoopt was en de heilige Geest op Hem neerdaalde, hebt U Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. Wij bidden U: Laat ook op ons, die herboren zijn uit water en heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten. Laat ons innerlijk vernieuwd worden door Hem die uiterlijk aan ons gelijk is geworden en met Hem weldoende rondgaan. Amen.

Nieuwsbrief ronddelen

Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen wij u vragen deze Nieuwsbrief rond te delen vanwege de recente ontwikkelingen en maatregelen.

Het pastoresteam.

Voor de kinderen

Kun jij je nog herinneren dat je gedoopt werd? De meeste van ons zullen zich dat belangrijke moment niet kunnen herinneren. Gewoon, omdat we nog een baby waren. Sommigen hebben later het Doopsel ontvangen, bijvoorbeeld net voordat zij hun Eerst Heilige Communie gingen doen. Hoe dan ook: Door het Doopsel horen wij voor altijd bij God, bij Jezus, bij de Kerk en zijn we een grote familie geworden van broers en zussen.

Deze zondag horen we in het Evangelie hoe Jezus gedoopt werd. Weet je dat Jezus toen al ongeveer 30 jaar was? Jezus werd gedoopt door Johannes de dooper. Niet bij een doopvont, zoals in onze kerken, maar in het water van een rivier. Die rivier heet de Jordaan. Jezus ging helemaal kopje onder en toen Hij weer opstond uit het water hoorde Hij de stem van God. God zei tot Hem: “Jij bent mijn Zoon en Ik hou oneindig van jou”. Daarna zag Johannes de dooper hoe de Heilige Geest, als een duif, over Jezus kwam. Dit was een belangrijk teken waardoor Johannes wist dat Jezus echt de Zoon van God en de Christus is. Daarom noemen wij Jezus ook altijd ‘Christus’. Jezus Christus heeft later gezegd dat alle mensen die bij Hem willen horen, gedoopt moeten worden ‘in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. En daarom doen wij dat nog altijd in onze kerk. En wij vertrouwen er op dat God, toen jij gedoopt werd, ook tegen jou gezegd heeft: “Jij bent Mijn kind en Ik hou oneindig veel van jou”.

