

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

Tweede zondag door het Jaar, 17 januari 2021

Welkom.

Broeders en zusters, welkom bij deze nieuwe Gods Woord op Zondag. Vandaag in het Evangelie worden de eerste leerlingen geroepen, ze gaan op weg met Jezus en zullen gaandeweg hun tocht hun diepste verlangens beantwoord zien. Ook wij zijn mensen die verlangens hebben en onze tocht door het leven moeten maken. Dit hoeven we niet alleen te doen, hopelijk bent u gezegend met liefdevolle mensen om u heen, maar hopelijk bent u ook gezegend met een levendige relatie met onze Heer. Hij vraagt ons vandaag: Wat verlang je? en nodigt ons uit om samen met Hem op weg te gaan.

Evangelie.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,35-42.

In die tijd stond Johannes aan de overkant van de

Jordaan, nu met twee van zijn leerlingen.

Johannes richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie, het Lam Gods.' De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus

keerde zich om en

toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun:

'Wat verlangt gij?' Ze zeiden tot Hem:

'Rabbi' - vertaald betekent dit: Meester - 'waar verblijft ge?' Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien'.

Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op

hield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer

het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus,

was een van die twee die het gezegde van Johannes

hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De

eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie

hij zei: 'Wij hebben de Messias:' - vertaald betekent dat:

de Gezalfde - 'gevonden,' en hij bracht hem bij

Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: 'Gij zijt Simon,



de zoon van Johannes; gij zult Kefas - dat betekent: Rots - genoemd worden.'

Overweging.

Wat verlangt gij? Het zijn de eerste woorden van Jezus in het Johannes Evangelie. "Wat verlang je?" Het is als het ware een eerste vraag die Jezus aan ons allen stelt. Wat verlang je in het leven, waar hoop je op, waar zoek je naar? De leerlingen tegen wie Jezus deze vraag stelt zullen waarschijnlijk wel van deze vraag geschrokken zijn, toch weten ze een antwoord te geven: "waar verblijft gij?" Op het eerste gezicht is dit wellicht een vreemd antwoord maar als we er verder over nadenken dan zit er meer in dit antwoord dan we waarschijnlijk zouden denken. De leerlingen waren namelijk nieuwsgierig naar deze persoon van Jezus, Johannes had namelijk gezegd dat Hij het Lam Gods is. Zeer waarschijnlijk hadden de leerlingen geen enkel idee wie ze volgden en wat voor groot avontuur zij met deze keuze vanuit nieuwsgierigheid maakten. Achteraf weten we dat ze een aantal jaren met Jezus zijn opgetrokken en de meest wonderlijke dingen hebben beleefd. Om vervolgens zelf de wereld in te trekken en te getuigen van al die dingen die ze samen met Jezus hadden beleefd en te getuigen wat Jezus hen had geleerd. Die ene simpele keuze om te gaan onderzoeken wie deze Jezus voorstelde veranderde hun hele leven. Het gaf hun een hoger doel, een diepere vorm van geluk en de geborgenheid van geliefde kinderen van God te zijn. Ook ons wordt deze vraag gesteld: wat verlang je? maar met deze vraag wordt ook tegelijkertijd de uitnodiging door Jezus gedaan: "Gaat mee om het te zien". Hij nodigt ons allen uit om samen met Hem onze diepste verlangens te zoeken en te beantwoorden. Want ieder mens heeft een verlangen in zich naar iets 'hogers', iets absoluuts, waarop hij of zij heel zijn wezen kan richten: lichaam, ziel en verstand. Iedereen, van baby tot bejaarde, verlangt vurig naar liefde. Dit verlangen is een geschenk en mag ons helpen om in het leven te blijven zoeken naar die diepere vorm van geluk, van volkomen geluk, naar die intieme relatie met God.



Gebed.

Hier ben ik

Vader, U roept mij om mens naar uw hart te zijn.

Hier ben ik. Ik ben bereid die opdracht uit te voeren.

Maar kom mijn zwakheid te hulp.

Daarom: uw liefde vraag ik om vereenzaamde, 'overbodige' mensen warmte en geborgenheid te geven.

Uw troost vraag ik om gebroken, geknakte mensen te doen blijven hopen.

Uw zachtmoedigheid vraag ik om de wereld, uw schepping, een stukje goddelijker te maken.

Uw gerechtigheid vraag ik om onrecht en egoïsme in en rondom mij tegen te gaan.

Uw barmhartigheid vraag ik om met een open hart naar mensen toe te gaan.

Uw zuiverheid vraag ik om uw stem in de stilte te horen.

Uw vrede vraag ik om aan al uw kinderen te vertellen dat Gij Vader zijt.

Opdat uw wil zou geschieden ben ik bereid.

Vader, Hier ben ik. Zend [mij](#).

Week van gebed voor eenheid van 17 tot 24 januari.

Blijf in mijn liefde (Johannes 15 vers 9) Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed gebeurt.

Voor meer informatie:

<https://www.weekvangebed.nl/>

Mededelingen.

Vieringen.

De vieringen in onze parochie gaan gewoon door. Uiteraard met in achtneming van de protocollen. Maar juist in deze tijd vinden wij het belangrijk om er voor de mensen te zijn.

Mondkapje in de kerk? Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op andere momenten dat u door de kerk rondloopt willen we u vragen om een mondkapje te dragen.

Livestream van vieringen vanuit St. Nyk

De vieringen vanuit St. Nyk zijn te volgen via de livestream op www.dechristoffel.nl

We wensen u veel sterkte toe en een goed weekend,

Het pastoresteam.

Voor de kinderen.



KOM EN ZIE WIE HIJ IS

Heer, ik wil U zo graag zien
Kan dat een keer, misschien ?
Ik wil U graag een handje geven
Ook als is het maar heel even.

De mensen zeggen dat U bestaat
Maar ik zie U nooit op straat
Kom maar eens bij ons thuis
Wij hebben een heel mooi huis.

Open de ogen van je hart om Jezus in je dagelijks leven te zien.

2^e Zondag door het Jaar B Johannes 1, 35-4

goedheid
blijdschap
liefde
geduld
luisteren
helpen
vrede
vergeving
vrede
vrede

Werkje:

Benodigheden: splitpen, schaar, kleurtjes, plakkerijtjes.

Kleur het werkje.

Maak een klein tekeningetje of plak een plaatjes bij de letters in de rondjes.

Knip het vierkante deel uit op blad 1.

Knip de cirkel op blad 2 uit.

Doe een splitpen door de gaatjes.

