

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten

van het pastoresteam, nr. 53

Palmzondag t/m Goede vrijdag

Inleiding

De Palmzondagviering heeft twee gezichten: de vreugdevolle intocht in Jeruzalem en het lijden in het passieverhaal. In de viering kantelt de opgang naar Jeruzalem om in het lijden in Jeruzalem.

Palmzondag is het begin van de Goede Week, een lange week, een intense week, dagen van hoop, van diep verdriet, maar ook van vreugde om het nieuwe leven. Zo ver is het echter nog niet! Belangrijk in deze week is om stap na stap te zetten, om dag na dag te beleven.

Nu zetten we, na een voorbereiding van veertig dagen, een eerste stap: Jezus wordt als een Koning ontvangen in Jeruzalem.



Evangelie van de intocht: Marcus 11, 1-10

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar het dorp daar vóór u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug. Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat. Ze maakten het los maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken? Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gehakt hadden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!

Overweging

Vandaag komt Jezus in Jeruzalem, de stad van de tempel, de stad van de vrede. Hij komt er niet voor het eerst. Jezus is bekend in Jeruzalem. Hier werd Hij na zijn geboorte opgedragen in de tempel. Hij was er als twaalfjarige te midden van de leraren. Dit is de stad waar Jezus thuishoort. Hier komt Hij in de tempel, het huis van zijn Vader. Koninklijk trekt Hij er binnen.

De mensen juichen Hem toe met gezang.

Jezus gaat Jeruzalem binnen op een ezel: dat is de manier waarop de messiaanse koning komt.

Zo wordt zichtbaar hoe Gods heerschappij zal zijn: heersen in zachtmoedigheid, niet met het zwaard, niet met geweld. Dan zal er vrede zijn tot aan de uiteinden van de aarde. Daar dromen we van, dat staat ons voor ogen.

Ons dagelijks leven is vaak vol van dingen die juist niet op vrede en rechtvaardigheid wijzen: oorlog en aanslagen, criminaliteit en fraude, natuurrampen en honger. De wereld om ons heen lijkt niet op het paradijs van vrede.

Ook zelf lijden we aan ziekte, aan uitzichtloosheid, aan ontrouw en ruzie. Vrede is vaak ver weg.

Maar we hopen erop, we verlangen ernaar. Een visioen niet alleen vandaag, maar herkenbaar in alle tijden.

Jezus heeft laten zien hoe het is om vredebrenger te zijn. In woord en daad handelde hij er naar.

Door Jezus werd het zichtbaar en tastbaar dat het kan. Wij dromen mee van die vrede, van een rechtvaardige aarde. Maar het zicht erop wordt ons veel te vaak door van alles en nog wat ontnomen.

Het vraagt durf en doorzettingsvermogen om erin te blijven geloven. Vrede en rechtvaardigheid komt niet vanzelf. Het is geven, steeds opnieuw, en veel minder nemen.

Vandaag zien we Gods visioen, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, werkelijkheid worden. De Messias komt. Vrede en rechtvaardigheid. Aan ons om mee Jeruzalem in te trekken, om moeilijkheden niet uit de weg te gaan, om door het lijden heen te durven gaan.

Door kruis en dood heen uit te zien naar het nieuwe leven. God heeft ons in Jezus laten zien dat het mogelijk is. Vreugde die het wint van verdriet. Leven dat het wint van de dood.

Vanaf deze Palmzondag mogen we, door de lijdensweek heen, uitzien naar Pasen.

Paastriduüm

De vieringen van komende week zijn etappes op de weg naar Pasen. Het Paastriduüm is één lange viering welke op Witte Donderdag begint en verder Goede Vrijdag en Pasen omvat.

Dat het één viering is kun je ook zien aan de liturgie op die dagen:

Witte Donderdag wordt afgesloten met het in stilte ontbloten van het altaar en niet met een wegzending of zegenbede. Dat laatste geldt ook voor Goede Vrijdag. Pas in de Paaswake is er weer een zegen aan het einde van de viering. De Goede Vrijdagvieringen en de Paaswake beginnen ook niet met het maken van een kruisteken, immers de viering wordt voortgezet.

Je kunt het ook merken aan de klokken en de bel in de kerk. De bel luidt nog aan het begin van de Witte Donderdagviering en pas weer aan het einde van de Paaswake. De klokken luiden voor het laatst onder het Gloria op Witte Donderdag en luiden pas weer onder het Gloria in de Paaswake. Ook het orgel zwijgt, of begeleidt alleen heel sober na het Gloria op Witte Donderdag. Het is dus één doorgaande viering met de Paaswake als hoogtepunt.

Witte Donderdag, waarom wit? In de Middeleeuwen werden op deze dag de publieke zondaars na hun boetetijd weer in de gemeenschap opgenomen. Zo konden ze het paasfeest meevieren. Na het paars van de vasten was de liturgische kleur voor die gelegenheid wit. Vandaar de naam Witte Donderdag. Op deze dag gedenken we het laatste avondmaal, de instelling van de eucharistie en het gebod van de onderlinge liefde. Dit laatste komt naar voren in de lezing over de voetwassing door Jezus. Op deze dag ontbloten we het altaar.

Goede Vrijdag, ook zo'n vreemde naam. We noemen de dag van de kruisdood 'goed' door de ervaring achteraf: de verrijzenis van Jezus die liet zien dat het met de dood niet is afgelopen.

We volgen op deze dag de weg van Jezus door het gaan van de Kruisweg en door het kruis hulde te brengen.

En dan Stille Zaterdag. Stil omdat we stilstaan bij het graf van Jezus, het gaat om zijn graf. Dan past alleen zwijgen en in gedachten bij Hem te zijn.

Gedicht

Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.

Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn
Eén takje is ons genoeg.



Gebed

God, U omringt ons met uw liefde.
Het beeld van Jezus' intocht
geeft ons hoop dat het anders kan,
dat overgave vrucht draagt
en zelfs de dood niet het einde is.
Toch voelen we de dubbelheid van deze dag:
juichen en veroordelen.
Wij bidden U:
leid ons door de goede, stille week die komt.
Mag Jezus, uw Zoon en onze mensenbroeder,
voor ons uitgaan, want waar wij Hem volgen,
ontmoeten wij U.
Keer ons ten goede,
zet ons op de weg van dienstbaarheid
die leidt naar een voltooide schepping
zoals U die bedoeld heeft. Amen.

Mededelingen

Aangepaste rooster Goede Week

De avondklok heeft ervoor gezorgd dat we de vieringen in de Goede Week moesten aanpassen. Bij het parochieblad van afgelopen week heeft een inlegvel gezeten met het vernieuwde rooster. U kunt het ook op de website van de parochie vinden.

Aanmelden

U kunt zich voor de diverse vieringen aanmelden. Hoe en waar u zich kunt aanmelden staat voorin het parochieblad. Bij teveel aanmeldingen zullen we helaas gaan loten. Indien er geloot moet worden en u *niet* bij de viering in de Goede Week en of Pasen aanwezig kunt zijn, dan zult u dat uiterlijk 30 maart horen.

Livestream

Livestream van de vieringen vanuit St. Nyk: deze zijn te volgen via de link op www.dechristoffel.nl. Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

We wensen u een Goede Week toe.
Het is de moeite waard om alle vieringen, allen met hun eigen karakter, mee te vieren.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Vandaag is het Palmzondag. Jezus wordt als een beroemdheid onthaald in Jeruzalem. De hele stad staat op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen, iedereen wil en moet Hem zien. Ze hebben palmtakken van de boom gerukt om Hem toe te

zwaaien en welkom te heten. Daarom delen wij op deze zondag palmtakjes uit die we thuis achter een kruisbeeld steken. We laten daarmee zien dat Jezus welkom is bij ons. Het zal altijd weer herinneren aan de overwinning van Jezus op de dood.

Misschien heb jij wel een Palmpasenstok gemaakt. Kijk voor de betekenis eens op:

<https://www.geloventhuis.nl/2017/eilanden-van-hoop/knutselen-en-doen/de-palmpasenstok.html>

Op internet zijn ook mooie kleurplaten te vinden van Jezus die Jeruzalem op een ezel binnengaat.



DOORDENKERTJES

Palmzondag
Marcus 11, 1-10

Hosanna voor de Heer!

Wat zongen en juichten de mensen toen Jezus Jeruzalem binnen reed? (Ontcijfer de code.)

a = @	g = %	j = &	n =)	t = /
d = #	h = €	k = *	o = -	v = .
e = \$	i = ^	m = (r = +	z = }

% \$ } \$ % \$) # € ^ & # ^ \$ * - (/ ^)
 # \$) @ @ (. @) # \$ € \$ \$ +



Hoe heet de week van Palmzondag tot Pasen?

Welk plaatje hoort bij welke dag?
(Verbind de woorden met de goede plaatjes)

- Witte Donderdag 
- Goede Vrijdag 
- Stille Zaterdag 
- Pasen 