

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 54 - Paaszondag 4 april 2021

De Heer is verrezen! Alleluia!

Vandaag vieren we feest. Na een voorbereiding van ruim veertigdagen en na de indrukwekkende vieringen van het Paastriduüm is het tijd om het geloof, het leven, het licht te vieren. De dood heeft niet het laatste woord en verloochening, verraad, mishandelingen, onrecht, etc. evenmin. Wat nog wel een woordje meespreekt is onbegrip en verbazing, verdriet en wellicht angst. Maar ook dat zal wijken voor de vreugde van de verrijzenis. Want: Hij is niet dood. Hij leeft. De Heer is verrezen. Alleluia!

Gods Woord op Paaszondag

Uit het heilig evangelie volgens Johannes (20, 1-9)
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: „Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Ter overweging

Over heel de wereld viert de Kerk van Christus deze dagen met grote vreugde de verrijzenis van de Heer. Deze dagen vieren we het hart van ons geloof, de kern waarom het draait. God heeft ons, zijn geliefde schepping niet alleen gelaten, maar is haar – ondanks alle ongerechtigheid – te hulp gekomen. Wat Hij van

in den beginne heeft geschapen, heeft Hij tot op de dag van vandaag lief. Hij blijft ons omringen met zijn liefde en zorg.

Op het hoogtepunt van de tijd heeft Hij zijn liefde getoond, maar de redding van zijn geliefden ging niet zonder slag of stoot. De afgelopen dagen hebben we gehoord hoe Jezus bespot en vernederd werd en zelfs gedood werd aan het Kruis. God, in Jezus Christus, moest zijn liefde tonen *tot het uiterste toe* (Vgl. Joh. 13, 1). Dit was voor Hem niet te veel gevraagd. Zijn liefde was groter dan de pijn en de wonden van zijn Hart. De Heer heeft daartoe *zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen* (Vgl. Fil. 2, 6-11). Als mens heeft Hij zich medemens getoond, maar als God heeft Hij op vele wijzen laten zien dat zijn missie de herschepping van alles was, om alles te herstellen en terug te voeren naar God. Die genade mogen wij nu met vreugde en dankbaarheid vieren: De Heer heeft door zijn kruisdood en verrijzenis het leven hersteld waarop de dood ten diepste geen vat meer heeft.

In het Oude Testament lezen we al hoe God verlangt naar een Verbond met de mensen. We lezen het in de verhalen van Noach, van de Aartsvaders, van Mozes en in de woorden van de Profeten. Op vele wijzen had Jezus het onder woorden gebracht in zijn leer en in zijn verkondiging. Hij heeft het laten zien in genezingen van ondragelijke aandoeningen en de uitdrijvingen van onreine geesten, verdrijving van de dood bij de dochter van Jairus en de jongeling van Naïn en bij Lazarus zijn goede vriend. Maar de tekenen van deze dagen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag) spreken ons het meest indrukwekkend aan.

De Heer heeft laten zien dat het nieuwe leven aanbreekt in Hem. Afgelopen donderdag hebben we nog de tekenen van brood en wijn en gezien. De Heer verbond ze met zijn Lichaam en Bloed om zo voor altijd werkelijk onder ons aanwezig te zijn. Hij droeg het Kruis om zo de wereld te verlossen. Maar ook bleven sommige tekenen onopgemerkt. Het menselijk bevattingsvermogen is maar beperkt. *Begrijpt ge wat*

Ik u gedaan heb? (Joh. 13, 12) vroeg Jezus aan zijn leerlingen nadat Hij hun de voeten had gewassen. Hebben wij de tekenen gezien en begrepen? Hebben wij verstaan wat het heilig Kruis ons wil zeggen? En zijn verrijzenis? Zonder dit kunnen wij Pasen niet vieren! Ook Maria Magdalena ziet het nog niet door haar tranen heen. Petrus en Johannes (hij is ‘de andere leerling’) begrijpen door hun schrik het ook nog niet en moeten eerst zelf zien.

Hoe snel zijn wij? De ene zal wat sneller zijn dan de andere maar als we de verrijzenis nog niet begrijpen verkeren toch in goed gezelschap. Maar: Christus is waarlijk verrezen! En wij zijn een nieuwe schepping geworden, door het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus de Heer. Door het Doopsel zijn wij deelachtig geworden aan dat nieuwe leven.

Hoe dringen wij verder en dieper door in dit mysterie? De Kerk helpt ons hierbij. In de afgelopen veertig dagen hebben wij door vasten en gebed, door de sacramenten en de naastenliefde ons innerlijk voorbereid. Ook onze liturgie en onze kerkgebouwen deden mee. Vanaf de Aswoensdag hebben we ons in paarse stemmige kleuren gehuld en de liturgie versoberd. Sinds twee weken hadden werden de beelden in veel kerken bedekt en werden de lezingen en de gezangen nog gedragener. Afgelopen donderdag, tegen het eind van het eerste deel van de Triduumviering, hebben we heel de kerk leeg gehaald. Er bleef bijna niets over, zo leek het. We zijn teruggekeerd tot de essentie van ons diepste wezen. Door zo af te sterven, met Christus, komen we tot de verrijzenis, in navolging van Hem. We luisteren dus niet alleen naar de woorden maar kijken ook naar de tekenen. Alleen zo kunnen wij vieren dat wij gered en verlost zijn door Hem. Begrijpen wij die tekenen? Begrijpen wij dat wij daarin mee moeten gaan om tot nieuw leven te komen?

De vreugde van Pasen is de vreugde van het opnieuw opgebouwd worden, niet op wereldse wijze maar op goddelijke wijze. Een nieuwe start. Een nieuwe kans. Ook een nieuwe missie: Christus’ missie! De missie die Hij had op aarde, is nu de onze geworden. *Ik heb jullie het voorbeeld gegeven, zegt de Heer, je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. Gelukkig ben je als je er ook naar handelt* (Joh. 13, 15.17). Dat geluk en die vreugde willen we ontvangen en vieren.

Met de Verrezen Heer, met onze H. Moeder Maria en de HH. Apostelen vieren we deze vreugde en beginnen we aan een nieuwe weg van veertig dagen: De Paastijd. Laten wij snel in de benen komen, zodat wij niet wenend blijven stil staan bij zijn dood en zijn graf, maar opdat ons leven hier en nu al, maar later

zeker, een eeuwig Pasen mag zijn. Iedereen moet het horen: De Heer is verrezen! Alleluia! Van harte wensen wij u allen een vreugdevol en Zalig Pasen!

Gebed

Heer onze God, hemelse Vader, in het paasmysterie herkennen wij Uw grootheid en het liefdesoffer van uw Zoon. Hierin vieren wij onze verlossing uit de dood en onze verzoening met U. Wil ons uit die bron van genade alles schenken wat wij nodig hebben in dit aardse bestaan, op onze weg naar U, die met uw Zoon Jezus Christus en met de Heilige Geest leeft in heerlijkheid door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Pasen, elk jaar op een andere datum

Voor het geboortefeest van de Heer hebben we een vaste datum: 25 december. Ook voor andere kerkelijke feesten hebben we een vaststaande datum. Voor Pasen hebben we dat niet. Elk jaar valt Pasen op een andere datum. Hoe wordt de paasdatum bepaald?

Voor de datum van de 1^{ste} Paasdag kijken we naar drie aspecten: de equinox, volle maan en de zondag. Dat betekent, om meer precies te zijn, dat we voor de bepaling van de paasdatum kijken naar: de eerste zondag, na de eerste volle maan, na het moment waarop dag en nacht even lang duren. Dit laatste valt altijd rond 21 maart, de dag waarop de lente begint.

Carnaval, Aswoensdag en de Veertigdagentijd en ook Hemelvaart en Pinksteren worden aan de hand van de paasdatum vooruit of achteruit berekend. Zo komen we aan de steeds wisselende data van de kerkelijke feesten die in het voorjaar gevierd worden.

Mededelingen

Viering in onze kerken

De vieringen in onze parochie gaan gewoon door. Uiteraard met in achtneming van de protocollen, maatregelen en voorzichtigheid. Voor de vieringen is het nodig om aan te melden via de bekende contactpersonen!

Mondkapje in de kerk?

Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op andere momenten dat u door de kerk rondloopt.

Livestream

De vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via de livestream op www.dechristoffel.nl

Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie: www.dechristoffel.nl. Ronddelen wordt even zo goed op prijs gesteld.

Het pastoresteam.

Voor de kinderen

Vandaag is het Pasen. Dit is het grootste en belangrijkste feest van de kerk. In de afgelopen tijd hebben we ons goed voorbereid op het vieren van Pasen. We hebben 40 dagen lang (eigenlijk ietsje meer) nagedacht over het leven van Jezus en over ons geloof in Hem en over hoe wij elke dag leven. Sommigen hebben misschien ook op school of thuis een veertigdagenproject mee gedaan voor de Voedselbank of voor een ander goed doel. In onze parochie hebben gespaard voor een project op een school in Afrika.

Vandaag is het dus Pasen. Nu is het feest in de kerk en daarom mag er ook feest zijn in alle huizen. Want Jezus is uit de dood opgestaan en Hij leeft! Dat is best moeilijk te begrijpen. Ook Maria Magdalena, Petrus, Johannes en de andere Apostelen snapten het niet meteen. Dat duurt een tijdje. Daarom beginnen we in de kerk nu een andere tijd, de Paastijd. Eerst 40 dagen lang vieren de vreugde van Pasen, om Pasen beter te begrijpen. Dan volgt de Hemelvaart van Jezus, terug naar zijn Vader in de hemel. Dan bidden we negen dagen in het bijzonder om komst van de Heilige Geest en op de laatste dag daarvan vieren we het Pinksterfeest.

Zo zie je maar: Er is altijd veel te doen in de kerk! Heb jij tijd om deze mooi kleurplaat van de Verrezen Heer met mooie feestelijke kleuren in te kleuren? Van harte wensen wij (de pastores van de parochie) jou een Zelig Pasen! Maak er maar een mooi feest van.



Maria Magdalena ziet de verrezen Heer Jezus

Maria stond buiten bij het graf te huilen. En al huilend boog zij zich naar het graf toe om te zien waar Jezus was. Het graf was open en Jezus was er niet. Toen zag zij iemand. Het was Jezus maar ze dacht dat het de tuinman was en vroeg Hem: “Mocht u Jezus hebben weggebracht, zeg mij dan waar u Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.” Daarop zei Jezus tot haar: “Maria!” Zij keerde zich om, ze herkende die stem. Het was Jezus! En ze zei tot Hem: “Rabboeni!” Dat is Hebreeuws voor leraar. (Naar Johannes 20, 11.15.16)