

# HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

## GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 71 - Zondag 1 augustus 2021

### Welkom!

Deze zondag horen we het tweede evangelie uit de kleine brood-cyclus die we horen uit het Johannesevangelie. Het is de volgende bezinning tijdens deze korte zomer-retraite. Zo gemakkelijk als het vorige week ging met de vermenigvuldiging van de vijf broden en de twee vissen, gaat het vandaag niet. Er komen vragen en de Heer geeft antwoord. Maar aanvaarden de mensen het antwoord? Gaan zij voor het geestelijk voedsel dat de Heer wil geven? Of is het toch louter de maag die gevuld wil worden?

### Gods Woord op de 18<sup>de</sup> zondag door het jaar

*Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (6,24-35)*

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren; gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: „Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?” Jezus nam het woord en zei: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.” Daarop zeiden zij tot Hem: „Welke werken moeten wij voor God verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: „Dit is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.” Zij zeiden tot Hem: „Wat voor teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.” Jezus hernam: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven; want het brood van God

daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.” Zij zeiden tot Hem: „Heer, geef ons te allen tijde dat brood.” Jezus sprak tot hen: „Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”

### Ter overweging

De wereld om ons heen wordt steeds onchristelijker. In ons eigen land horen we al jaren over de terugloop van de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen. Kerkverlating, vergrijzing en een geringer aantal van nieuw geboren worden dan vaak als redenen aangegeven. Christen zijn, Katholiek zijn is in de wereld van vandaag ook niet altijd even gemakkelijk. Soms maken we het onszelf moeilijk door schandalen en ruzies. Soms maken anderen het ons moeilijk. Christenen zijn als groep de meest vervolgte gelovigen in de wereld van dit moment. Ook in de westerse wereld met alle vrijheden moeten wij ons steeds meer verantwoorden voor ons geloof en voor ons gelovig leven. De wereld vraagt tekenen van ons, zodat zij kan zien dat wij oprecht zijn, dat het ‘echt’ is. Vaak voelen we ons hierbij ongemakkelijk. We hebben geen woorden, geen taal, om precies het mysterie van ons geloof uit te drukken.

Tekenen spreken soms meer tot de verbeelding. Tekenen zijn nodig voor de mens. Ook wijzelf hebben bij tijd en wijle behoefte aan tekenen om ons wankele geloof en vertrouwen te versterken en te bevestigen: kleine blijken van liefde en waardering van elkaar, tekenen van Gods nabijheid in ons soms weerbarstige leven. Met het verstand alleen redden we het niet, zo voelen we wel aan.

Velen willen bewijzen dat God niet bestaat. Bij diverse wetenschappelijk studies aan de universiteiten ben je bijna gediskwalificeerd als je gelovig bent. Vanaf de 19de eeuw hebben al vele filosofen godsdienst aangevallen en afgeschreven. In de 20ste eeuw kwam

de storm vooral uit de hoek van de exacte wetenschappen. Zij deden er alles aan om het ongelijk van het geloof en de gelovigen te bewijzen. Van de andere kant willen ook velen bewijzen dat God wel bestaat. De heilige Thomas van Aquino gaf al zijn godsbewijzen, evenals de heilige Anselmus van Canterbury. Ook gewone gelovigen zeggen “kijk... de schepping... het prille leven... en nog zoveel anders dat onze pet te boven gaat. God móet wel bestaan”.

Belangrijker dan ‘welles-nietes’ is het om ons goed te realiseren: Wij hoeven God niet te bewijzen! Hij bewijst zichzelf door openbaring. In de lezingen van vorige week hebben we ook al gezien hoe God zich totaal openbaart in Jezus Christus. De Heer Jezus openbaart zich vervolgens door zijn onderricht en door de vele wonderlijke tekenen. De afgelopen zondagen we hebben daarover het één en ander gelezen.

In het Evangelie van deze zondag wordt Jezus bevraagd door de mensen die ook aanwezig waren bij de broodvermenigvuldiging. Heeft Hij nog niet genoeg laten zien? Wat zoeken de mensen? Wat zoeken wij, nog weer vele eeuwen later? Brood voor de hongerige maag? Gezelligheid, vermaak of happenings?

Het enige wat God van ons vraagt is geloof in Jezus Christus en een levenswandel die daaraan beantwoordt. Doen we dat? Als ons gevraagd wordt naar het geloof en naar het bestaan van God, verwijzen we dan naar de Heer Jezus? Verwijzen we naar zijn wondertekenen, en vooral: naar zijn lijden en offer op het Kruis?

Verwijzen we naar de Mis, die dit present stelt en waarin Hij werkelijk onder ons aanwezig is? Maar ook als wijzelf behoefte hebben aan een teken, kijken we dan naar het altaar? Knielen we neer voor de Hl. Hostie? Openen we ons voor de tekenen die Hij stelt? God vraagt alleen geloof in zijn Zoon. Het geloof in zijn Zoon is de poort waardoor wij binnengaan in een leven waarin wij Gods aanwezigheid ten volle zullen ervaren, Hem dikwijls zullen horen en zien en wordt waar wat Hij zegt: „Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”

### **Gebed**

Liefdevolle God, U bent zo goed, U geeft ons meer dan voldoende te eten. Door uw brood kunnen wij groeien

en wij weten dat we zelfs uw brood kunnen uitdelen aan andere mensen. Maar U geeft ons nog veel meer! Met uw woorden als voedsel zijn wij onderweg in ons leven. Ze helpen ons om de goede weg te gaan. God, wij danken U al het voedsel dat U ons geeft. Voor alle hulp, warmte en goede raad, en voor ons dagelijks brood: Jezus Christus. Wilt U ons helpen om het met anderen te delen? Amen.

### **De werken van barmhartigheid**

De Heer vraagt om niet te werken voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat eeuwig blijft. In onze katholieke traditie hebben we dit uitgewerkt in een veertiental werken, de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid zijn: De hongerigen te eten geven; De dorstigen te drinken geven; De naakten kleden; De vreemdelingen herbergen; De zieken verzorgen; De gevangenen bezoeken; De doden begraven. Het zijn werken die teruggaan op Mattheüs 25, 35-36. Wie echter goed oplet, merkt dat het daar om zes werken gaat. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde aan die zes werken in het jaar 1207 een zevende werk toe: de doden begraven. Dit werk is ontleend aan het bijbelboek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt (Tobit 1,17). Weinigen weten echter dat er naast deze zeven ‘lichamelijke werken’ van barmhartigheid ook zeven ‘geestelijke werken’ van barmhartigheid bestaan. Daar waar de lichamelijke werken gericht zijn op het lenigen van ‘lichamelijke nood’, zijn de geestelijke werken gericht op het lenigen van ‘geestelijke nood’. Het gaat hierbij om volgende werken: Onwetenden onderrichten; Twijfelaars goede raad geven; Bedroefden troosten; Zondaars vermanen; Lastige mensen geduldig verdragen; Beledigingen vergeven; Bidden voor levenden en doden. Alle werken stoelen uiteindelijk op dat éne grote werk dat aan alle werken voorafgaat: Te geloven in Hem die God tot ons gezonden heeft: Jezus Christus!

### **Livestream vanuit Sint Nicolaasga**

Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk uitgezonden via de livestream op onze website: [www.dechristoffel.nl](http://www.dechristoffel.nl). Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie. Ronddelen wordt evenwel gewaardeerd.

*Het pastoresteam*

### Voor de kinderen

In de evangelielezing wordt doorgegaan op de gebeurtenis met de vijf broden en de twee vissen. Omdat Jezus de menigte te eten gaf, zien zij Hem als een wonderdoener. Maar Jezus is geen wonderman; Hij vraagt geen heldenstatus. Hij vraagt vertrouwen. Hij vraagt geloof. In het Evangelie zijn we van Jezus die brood geeft (vorige week zondag), gekomen tot Jezus die Zelf het brood is (deze zondag). Wie erin slaagt zijn leven vol vertrouwen met Jezus te verbinden, zal ontdekken dat dat genoeg is. Die zal ontdekken dat Jezus Zelf brood wordt om van te leven. Hij schenkt Zichzelf aan ons, als voedsel voor onderweg, als brood dat uit de Hemel is neergedaald. Hij lest elke dorst en stilt elke honger. Dat doet Hij, omdat Hij het antwoord is op vragen en verlangens die door geen enkel mens kunnen worden vervuld. Hij doet dit opdat wij zouden leven, vrijuit, volop als mensen die niets te verliezen hebben, omdat ze alles al gewonnen hebben. Leren vertrouwen - wat er in jouw leven ook gebeurt - dat heet bij Jezus: geloven. Het gaat om een levenshouding en een leerweg. Wie zich leert toevertrouwen, zal merken dat de krachten vanuit het leven sterker zijn dan de krachten van de dood. Jezus noemt Zichzelf het brood dat leven geeft. Later zal Jezus Zichzelf nogmaals met brood vergelijken, wanneer Hij zal zeggen dat het brood zijn Lichaam is. Iets wat wij nog elke zondag in de Eucharistie herhaald horen bij de consecratie.



Op het linker plaatje zie je Jezus bij het Laatste Avondmaal. Op het rechter zie je de priester bij de H. Mis. Ze doen allebei hetzelfde. Jezus nam eerst brood in zijn handen. De priester doet dat ook, midden in de Heilige Mis. Hij neemt dan een rond stukje brood. We noemen dat de hostie. Jezus zegende het brood. De priester zegent de hostie ook. Jezus zei: “Dit is Mijn Lichaam”. De priester buigt een beetje voorover en zegt dezelfde woorden, in naam van Jezus. Dat is de consecratie van het brood. De priester heeft nu geen brood meer in zijn handen, maar Jezus Zelf. Want Jezus heeft gezegd: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Lieve Jezus, ik geloof dat U op het altaar komt bij de consecratie. Ik bedank U daarvoor.  
Ik wil dan heel eerbiedig zijn en heel stil. Ik zal naar de Heilige Hostie kijken en zeggen:  
Jezus, U bent mijn Heer en mijn God.