

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

Vijfde zondag door het Jaar, 7 februari 2021. Nr. 46

Welkom!

Deze zondag kunnen we lezen we hoe Jezus in trek raakt bij de mensen. Hij geneest de zieken en dat blijft niet onopgemerkt. Dat is mooi en goed maar er zit ook nog wat belangrijkers bij.....

Evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,29-39.

In die tijd kwam Jezus uit de synagoge, en ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan: zij werd vrij van koorts en bediende



hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog

diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden. Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze: 'Iedereen zoekt U.' Hij antwoordde hun: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik immers uitgegaan.' Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Overweging.

Geweldig, een man die met een woord, een gebaar, zieken geneest, daar komt iedereen op af. Artsen kunnen in onze tijd heel veel mensen genezen of in leven houden, maar er zijn ook situaties dat ze niets kunnen of niets meer kunnen doen. Onze menselijkheid en kwetsbaarheid maar ook ons uiteindelijk doel in ons leven worden daardoor zichtbaar. We zijn niet gemaakt voor het eeuwig leven hier op aarde, toch zullen we er hier met elkaar het beste van moeten maken.

In de tijd dat Jezus leefde, zo'n tweeduizend jaar geleden stond de medische wetenschap nog op een heel laag pitje, geen wonder dat ze van alle kanten naar Hem toekwamen toen bekend werd dat Hij mensen van hun kwalen kon genezen. Maar we moeten bij Jezus verder kijken dan die genezingen. Mensen beter maken, dat deed Hij veel en heel letterlijk door zieken te genezen, door blinden te laten zien, doven te laten horen, lammen te laten lopen.

Toch was dit niet zijn enige taak en zeker niet zijn voornaamste taak. Een belangrijkere taak is dat Hij er was om mensen beter te maken in geestelijke zin, zorgen dat ze betere mensen werden, dat ze een beter leven gingen leiden, een leven van goed doen aan anderen. Daarom klinken nogal eens de woorden: ga, uw zonden zijn vergeven, dat heeft wezenlijk met

een geestelijke genezing te maken en onze relatie met God en de ander.

De Jezus die mensen van hun kwalen genas, trok veel mensen, we hoorden het in het evangelie van vandaag: heel de stad stroomde voor de deur samen. Die andere Jezus, die profeet, die de weg wees naar een betere wereld, die zijn gehoor opriep goed te gaan leven, afstand te doen van het kwade, niet meer te zondigen, die trok minder de aandacht van de mensen. Zo vreemd is dat niet. Een wonderbaarlijke genezing trekt vanzelf veel aandacht, maar vertellen hoe je moet leven, hoe je met elkaar moet omgaan, dat is niet zo spectaculair en roept soms minder belangstelling op.

Een belangrijk onderdeel van Jezus' boodschap was: mensen beter maken, betere mensen die oog en hart hebben voor de mensen om hen heen, die arme mensen een beter leven geven door ze te ondersteunen, die zieke mensen een beter leven geven door hun zorg en aandacht, die eenzame mensen een beter leven geven door hun hartelijke belangstelling, die verdrietige mensen weer zin in het leven geven door te troosten. Maar hier zit niets sensationeels aan, niets opzienbarends. Daarom roept het ook geen massale reacties op, en daarom haalt het de kranten niet als het gebeurt en waar het gebeurt.

Maar laten we niet vergeten: het gebeurt wel, overal om ons heen. Gelukkig zijn er heel veel goede mensen, mensen die goed doen, soms best heel bijzonder, meestal stilletjes, zonder op te vallen. Maar ze zijn er wel, veel meer dan we zien. Het mag ons inspireren om iedere keer weer als ware christenen te leven en dat goede voorbeeld na te volgen.

Verhaaltje: Gloeiende plaat.

De vloed had duizenden zeesterren op het strand geworpen. Omdat zeesterren op het droge maar korte tijd in leven blijven, waren ze dus ten dode opgeschreven. Een meisje dat op het strand aan het spelen was en ze zag liggen, begon ze één voor één in zee terug te gooien. 'Wat voor zin heeft dat?' vroeg een man die haar bezig zag. 'Het strand ligt kilometers ver bezaaid met zeesterren, wat maken die paar uit die jij redt?' Het meisje keek naar de man

en toen naar de zeester die ze op dat moment in haar hand hield. Toen zei ze: 'Voor u maakt het misschien niks uit, maar voor hem wel.' En ze wierp de zeester in het water.

Gebed.

God van mensen, waar bent U te vinden als we uw hulp nodig hebben omdat het leven ons te zwaar wordt? Blijf bij ons met uw stille kracht in dagen dat we meer dan anders onze kleinheid en kwetsbaarheid aan den lijve ervaren. Trek met ons mee als licht dat uitkomst en uitzicht biedt, als alles pikkedonker is geworden. Roep ons helder en duidelijk om zelf kracht en licht te zijn voor mensen in onze omgeving naar het voorbeeld van Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen.



Mededelingen.

Vieringen.

De vieringen in onze parochie gaan door. Uiteraard met in achtneming van de protocollen. Maar juist in deze tijd vinden wij het belangrijk om er voor de mensen te zijn.

Mondkapje in de kerk?

Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op andere momenten dat u door de kerk rondloopt..

Livestream van vieringen vanuit St. Nyk om 9:30 uur
De vieringen vanuit St. Nyk zijn te volgen via de livestream op www.dechristoffel.nl

Blasiuszegen.

Dit weekend kunt op verschillende plekken de Blasiuszegen ontvangen. Dit kan aan het einde van de viering, aanwijzingen zullen daarvoor ter plekke worden gegeven.

We wensen u veel sterkte toe en een goed weekend,
Het pastoresteam.

Voor de kinderen.

5^e zondag door het Jaar B Marcus 1, 29-39

PUZZEL

Vul de vetgedrukte woorden in de vakjes hier onder.

Op een dag kwam **Jezus** naar de **synagoge**.
Toen ging Hij met **Jacobus** en **Johannes**
naar het huis van **Simon** en **Andreas**.
De **schoonmoeder** van Simon lag met **koorts** in bed.
Zij vertelden **Hem** dadelijk over haar.
Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de **hand**
en deed haar **opstaan**.
De koorts verdween en zij bediende hen.
's Avonds, toen de zon was ondergegaan,
bracht men alle mensen bij Hem die **ziek** waren of bezeten.
Heel de stad **stroomde** voor de deur.
Veel **mensen** die aan allerlei ziekten leden, **genas** Hij
en Hij dreef veel **geesten** uit,
Maar Hij liet niet toe dat de **boze** geesten iets zeiden,
omdat zij wisten wie Hij was.
Dit is het **Woord** van de **Heer**.

