

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 138 – Zondag 13 november 2022 – 33^{ste} zondag door het jaar



Welkom!

Het einde van het kerkelijk jaar komt in beeld. Dat betekent evenwel dat we deze laatste zondagen lezen en horen over dingen die niet meteen tot de verbeelding spreken. Sommige delen kunnen zelfs de wenkbrauwen doen fronsen. Voor benauwing en angst is er toch geen ruimte. Het perspectief van ons geloof ligt in de overwinning van de Heer en van de Kerk in navolging van Hem, als wij trouw blijven aan onze christelijke levenswandel ofwel, zoals de Heer het zelf zegt: “Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen”. Ondanks de pittige lezingen wensen wij u een goede, gezegende en vredige zondag toe!

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (21, 5-19).

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: „Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.” Ze vroegen Hem nu: „Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?” Maar Hij zei: „Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan

niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren maar het einde volgt niet terstond.” Toen sprak Hij tot hen: „Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog vóór dit alles geschiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. „Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. „Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

Ter overweging

In deze laatste zondagen van het kerkelijk jaar nodigt de liturgie ons uit na te denken over de uitersten ofwel de laatste dingen. Onze catechismus somt ze voor ons

op: (1) de dood, (2) het oordeel, (3) de hemel (het hoogste goed) en (4) de hel (het uiterste kwaad).

De Heer wijst ons er in het Hl. Evangelie op, dat wij waakzaam en standvastig moeten zijn tot zijn wederkomst. Sommige christenen in de jonge Kerk dachten dat deze glorievolle wederkomst spoedig zou komen. Daarom verwaarloosden zij hun dagelijks leven, deden niets, maar toch bemoeiden zij zich met van alles. Ze oordeelden dat het niet de moeite waard was zich aan de dingen der wereld te wijden, omdat die onzeker en tijdelijk waren. Het leven is inderdaad kort en de ontmoeting met Jezus is nabij. Dat is ook wat wij geloven. Toch vergeten we dit nog wel eens en denken dat dit leven en deze wereld alles is. Soms raakt zelfs God uit beeld in ons doen en laten. Maar als we ons geloof in de wederkomst van de Heer juist voor ogen houden, geeft het ons een handvat om ons geloof te verdiepen en te versterken. Het kan ons helpen ons zo met de onze bezittingen, contacten en tijd om te gaan, dat het ons helpt op onze christelijke levensweg. De wederkomst van de Heer en ons christelijk leven maken ons niet vrij van een leven waarin gewerkt moet worden. Sterker nog, door middel van ons aardse leven, moeten wij de hemel zien te winnen.

Daarvoor zullen we de hemel, ons uiteindelijke vaderland, voor ogen moeten houden. Maar ook met beide benen op de grond blijven staan, levend en werkend, om God te eren en zo goed mogelijk te voorzien in wat nodig is voor ons eigen leven en voor de samenleving. Werk is niet alleen een noodzakelijk middel om te voorzien in ons levensonderhoud maar ook een prachtige manier om de goedheid, die God in onze harten heeft gelegd, tot ontplooiing te brengen. Heel lang dachten velen, dat een christelijk leven zich vooral voltrok binnen de muren van de kerk of van een klooster. Later drong ook het besef door dat er ook enige band moet zijn met de opdracht die vervuld werd op kantoor, aan de universiteit, op het land, thuis, of waar men dan ook maar leeft en werkt. Sommigen waren er van overtuigd dat de tijdelijke bezigheden, de profane zaken waarin de mens in de wereld op een of andere manier is ondergedompeld, een hindernis vormden om God te vinden en een leven in christelijke volheid te leiden. Later zag men hoe werk een daadwerkelijk christelijke levensweg kan zijn, als we die weg gaan vanuit ons geloof.

Als we kijken naar het heden, dan lijkt het er sterk op dat het geloof en het dagelijks leven weer uit elkaar drijven. Geloof moet volgens velen achter de voordeur of kerkdeur teruggedrongen worden. En, eerlijk gezegd, de kerken (wij), laten ons ook terugdringen en de mond snoeren. De profetische woorden van de Heer in het Hl. Evangelie zijn zeker realistisch, ook voor onze toekomst. Te midden van ons leven en werken proberen wij daarom de christelijke liefde in praktijk te brengen, door bijvoorbeeld de werken van barmhartigheid. Deze werken leiden ons naar het einddoel en bereiden ons voor op de tweede komst van de Heer. Daarom mogen we niet vergeten dat wij zowel burgers van de aarde als van de hemel zijn. Om die reden moeten wij ons in deze wereld gedragen op een wijze die onze roeping waardig is: opgewekt, onberispelijk en eenvoudig, vol begrip voor iedereen, een goede werker en een goede vriend, die openstaat voor alle authentiek menselijke werkelijkheden. Zo worden onze tijd, onze inzet en werk tot een dagelijkse weg naar de Heer. En zo worden zij eveneens een bron van genade voor de kerk en voor de samenleving. Wanneer één zich sterk maakt om beter te worden in tijd en werk, in geloof, dan komt het allen ten goede in hun opgang naar de Heer en ondersteunt het ook het menselijk welzijn van de samenleving. Zo geven wij een waarachtig getuigenis, welk lijden ons ook te wachten staat. Zo wachten wij, als christenen, op de (weder)komst van de Heer. En wij verwachten Hem spoedig, opdat Hij ons doet leven in zijn heerlijkheid.

Gebed

Heer Jezus Christus, in deze laatste weken van het kerkelijk jaar overwegen we het einde van de tijd. Vaak al te snel loopt voor ons de dag ten einde en altijd onverwacht komt de dood ons leven kronen. Laat niet toe dat ongegronde angst en vrees de hoop verduistert. Vervul ons van het oprecht geloof, dat alles verwacht van uw voorzienigheid. Wij vragen het U, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen.

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen

De viering vanuit St. Nicolaasga wordt dit weekend uitgezonden om 9u30. Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

In de lezingen uit het Evangelie lezen we in de maand november (dat zijn de laatste zondagen van het kerkjaar) vaak verhalen die misschien wel een beetje bang kunnen maken. Deze verhalen gaan over wat er op het einde van alles gaat gebeuren. De dingen die Jezus vertelt zijn niet zo mooi. Er is veel oorlog en geweld, mensen zijn in de war, aardbevingen, mensen haten elkaar, en nog zo meer. Toch zegt Jezus ons niet bang te zijn en niet in de war te raken. Als wij trouw blijven aan ons geloof in Hem, in God, en blijven doen wat Hij ons geleerd heeft, dan komt alles goed, want op het eind komt Jezus op de wolken terug op aarde om ons mee te nemen naar Gods Koninkrijk. Jezus zelf zal de Koning van alles en van allemaal zijn.

