

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
11 oktober 2020, 28^e zondag door het jaar

Welkom!

In elk huis staat tenminste wel één tafel. Het is sinds mensenheugenis de plaats waar mensen aanschuiven voor een maaltijd, een gesprek, een pauzemoment, een spelletje. Daar worden verhalen verteld, daar wordt gelachen en gefeest en laat een gastvrouw of -heer met een smakelijke maaltijd zien hoe hoog zij haar gasten acht. Ook in de Bijbel komen we vaak tafels tegen en bijna altijd zijn ze plaats van hernieuwde aansluiting en perspectief. Ook wij worden in het evangelie aan tafel uitgenodigd en wel met speciale kleding.

Evangelie: Matteüs, 22, 1-14

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: Het Rijk der hemelen lijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.

Ter overweging

Soms staat het op een uitnodiging voor een feest. Dresscode: casual, tenue de ville, avondkleding of wat dan ook. Dat zorgt weliswaar voor wat spanning bij de gasten, want wat wordt precies bedoeld en waar haal je het vandaan, maar de kans dat je als gast met je kleding uit de toon valt en je dus het hele feest bekeken voelt, is tenminste minimaal. Het evangelie van deze dag vertelt ons dat we voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen, die plek waar God een feest heeft bereid, ook gepast gekleed moeten zijn. Het voorschrift is zelfs streng. Wanneer je met je kleding uit de toon valt, zijn niet alleen afkeurende blikken je deel, de gastheer gooit je er zelfs zonder pardon weer uit. Dat is wel heel heftig. Wat betekent dit eigenlijk? Hoe zit dat? Laten we het verhaal eens bekijken. Een koning geeft een bruiloftsfeest, men wordt lekker gemaakt met heerlijke gerechten en toch komen de gasten niet. Maar alles staat al klaar dus het feest moet wel doorgaan.

De dienaren van de koning gaan opnieuw de straat op en spreken nu iedereen aan die ze tegenkomen. Wat zou onze reactie zijn als we zomaar op straat aangesproken worden en worden uitgenodigd om mee te gaan naar een feest? Als een vreemd iemand op straat ons iets aanbiedt hebben we doorgaans de neiging om maar gauw door te lopen. Maar in het verhaal weigert niemand!

Zij komen wel. Eindelijk kan de koning doen wat Hij wil: de honger stillen, de eenzaamheid opheffen, vreugde schenken en het verdriet laten vergeten. Dan ontdekt Hij één gast die uit de toon valt, één dissonant in een zaal vol mensen die eten en drinken, lachen en dansen, en het goed hebben samen. Wat maakt het uit? Maar de koning wordt net zo boos op deze ene als op alle genodigden die eerder weigerden te komen. De reactie lijkt buiten proportie, want ze zijn immers zomaar van de straat geplukt en hebben zich thuis niet kunnen kleden in de gewenste feestkleding. Maar de reactie is een waarschuwing van Jezus aan zijn toehoorders. Die mogen dan wel net begrepen hebben dat God alle mensen uitnodigt voor zijn feest, maar dat betekent nog niet dat ze zich rijk kunnen rekenen nu ze eenmaal op die uitnodiging zijn ingegaan. Ook van hen wordt nog het een en ander verwacht.

Daarom spreekt het verhaal over het dragen van een bruiloftskleed. Wit moet het zijn, zeggen verschillende

Bijbelteksten – een onalledaagse, onpraktische kleur. Wie in het wit gekleed gaat, is voor buitenstaanders herkenbaar als een feestganger. Wie in het wit gekleed gaat, deelt in Gods vreugde, laat weten dat hij delen stelt boven binnenhalen, ze laat zien dat zij een bron van troost voor een ander wil zijn en wil blijven geloven in de goedheid van het leven. Op het feest zelf is dat niet zo moeilijk. Maar Jezus daagt zijn leerlingen, deelnemers aan de goddelijke feestmaaltijd, ook uit buiten de feestzaal aan deze kwaliteiten herkenbaar te zijn.

Hij wil geen vermoeide, uitgebluste leerlingen, geen mensen die het wel best vinden, maar leerlingen die de wereld vreugde, troost, hulp te bieden hebben. Over de schouders van zijn eerste leerlingen heen daagt Hij ook ons uit zo te zijn.

Het witte kleed doet ook denken aan het doopkleed welke bij de doop op de dopeling wordt gelegd.

Daarbij klinkt de volgende tekst: Ontvang het kleed van Gods ontferming. Dat het je gegeven mag zijn te leven met een zuiver hart, wit als dit kleed.

De juiste kleding: daarbij gaat het dus niet om wat je letterlijk aanhebt, maar om je levenshouding. Een levenshouding van waaruit je leeft met een goed en zuiver hart.

Je levenshouding waarmee God aan het licht komt, waarmee God geëerd wordt, waarmee zijn Rijk van vrede, liefde en recht voor iedereen meer en meer gestalte krijgt.



Gebed

Goede God,
U sluit niemand uit van de maaltijd die U hebt aangericht.
Geef dat wij op uw uitnodiging ingaan,
niet onverschillig, niet vrijblijvend,
maar vanuit het geloof
dat geluk mogelijk is,
dat uw Rijk van vrede en recht groeien kan.
Help ons in ieder mens een gast te zien
die genodigd wordt voor uw bruiloftsmaal,
zoals Jezus, uw geliefde Zoon
het ons heeft voorgeleefd,
toen, nu en tot in uw toekomst. Amen.

Ontvangen

God nodigt je uit,
je bent welkom om wie je bent,
niet om wat je doet
of gepresteerd hebt,
maar omdat Hij van je houdt.

Jij mag er zijn en
je hoeft er echt niets voor te doen,
of iets te laten
je bent Zijn kind
en Hij geeft speciaal om jou

Volg je Zijn verzoek
durf jij er echt op in te gaan?
voel 't in je hart,
toon je dankbaarheid
als je prachtigste kleren.

Voel Zijn Kracht in jou
Zijn stok en ook Zijn herdersstaf
zijn voor jou moed
en ook vertrouwen
op weg door donkere kloven

Ja, al het Goede
krijg je van de Heer om niet,
toon je dankbaarheid
door het steeds weer
in te zetten voor d'ander!
(Hans-Peter Bartels ofm)

Mededeling weekendvieringen van 10 en 11 oktober. Sinds afgelopen maandag is er veel onduidelijkheid in onze parochie. De afgekondigde beperkingen (een maximum van 30 kerkgangers) van minister Grapperhaus zijn in de media gebracht als absoluut en verplichtend. Dit is echter niet correct, het is een advies. Dit heeft er mede mee te maken dat de overheid maar beperkte autoriteit heeft in de kerken. Bij ons in de Katholieke kerk volgen wij de bisschoppenconferentie. Kijkend naar de bezoekersaantallen van onze vieringen en de beschikbare ruimte in onze parochiekerken hebben wij voor dit weekend besloten dat er geen verdere beperking zal zijn qua aantal en dat er ook niet gereserveerd hoeft te worden.

Uiteraard gelden nog altijd de voorzorgmaatregelen van het RIVM, dus bij klachten thuisblijven, voldoende afstand houden, de hygiëneregels van ontsmetten en het dragen van een mondkapje (niet verplicht wel aanbevolen).

De weekendvieringen voor dit weekend zullen dus 'gewoon' doorgaan op de wijze zoals we dat de laatste periode hebben gedaan.

We wensen u een goed weekend toe. Het pastoresteam

Voor de kinderen

Beste meisjes en jongens, dit weekend gaat het in het evangelie over iemand die een feest geeft met lekker eten, maar de gasten die zijn uitgenodigd willen niet en komen dus niet. Dat is niet leuk natuurlijk. En bovendien, het is toch leuk wanneer jij wordt uitgenodigd voor een feest? Dan worden anderen uitgenodigd. Maar wie nodigt Jezus uit? Los de puzzel op en je weet het antwoord.

PUZZEL

De oplossing van elk plaatje is een meisjes of jongensnaam. Daarna schrijf je de eerste letters van de namen op. Wat is de oplossing van deze letters?

