

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

6^e zondag door het jaar, 14 februari 2021

Welkom

Deze keer lezen we in het evangelie over een ongehoorde daad van een zieke en van Jezus. Het gaat over mensen die geïsoleerd zijn en weer opgenomen willen worden in een gemeenschap. Er zijn maar heel weinig mensen die zelf bewust kiezen om los van anderen te leven. Voor de meeste mensen zijn relaties van levensbelang, zie maar wat de impact is van alle coronamaatregelen op het welzijn van mensen.

Jezus had oog voor de mensen die geïsoleerd van anderen leefden en bracht zo Gods liefde aan het licht.

Evangelie: Marcus, 1, 40-45.

In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen. Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: Ik wil, word rein. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem: Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Overweging

Er gebeuren een paar opmerkelijke dingen in het evangelieverhaal. Melaatse mensen mochten niet in de buurt van gezonde mensen komen, ze leefden buiten het dorp of stad. En gezonde mensen mochten de melaatse beslist niet aanraken. De melaatse houdt zich niet aan dit voorschrift en Jezus ook niet.

Jezus schrikt niet terug van de melaatse man die naar Hem toekomt. Ook doet Hij geen stap opzij om uit de buurt van de man te blijven. In plaats daarvan is Hij diep ontroerd en voelt medelijden. Met medelijden is iets vreemds aan de hand. Soms lijkt het woord wel besmet. Regelmatig hoor je mensen zeggen: ik wil geen medelijden! Maar, medelijden heeft niets te maken met zieligheid! Degene die medelijden voelt, is geraakt door het leed van de ander en voelt dit in

zichzelf. Op deze manier is Jezus met ons begaan. Ons lijden is zijn lijden. Daarom keert Hij zich naar ieder mens toe die in nood is en reikt Hij ons de hand. Hoe bijzonder is dat niet?



In België is een heilige die daar heel bekend is: pater Damiaan. Men kent er de Damiaanactie; een stichting die als inzet heeft de bestrijding van lepra, tbc en andere infectieziekten vandaag de dag.

Pater Damiaan werd als jonge priester naar het eiland Molokaï gestuurd waar melaatsen heen werden verbannen.

Uit het Dagboek van Pater Damiaan: *'Wat men een dorp noemt is onbeschrijfelijk. De hutten zijn erbarmelijk. Bijna nergens kleren genoeg. Geen riolen. Het stinkt hier verschrikkelijk. Een hel. Geen wetten. Doden worden niet eens begraven maar in het ravijn gegooid. De sterken buiten de zwakken uit. Er wordt gestolen en gevochten en vermoord. Sommigen wachten enkel op de dood. Er is geen eerbied voor de kinderen. Die worden vaak misbruikt en mishandeld.'* Geïnspireerd door Jezus' voorbeeld die de melaatsen aanraakte, gewapend met een enorme werklust en met diepe liefde voor de meest kwetsbare en uitgestoten medemens, begon hij aan zijn levenstaak. Tussen 1873 en 1898, 16 jaar lang bouwde Damiaan aan zijn mensendorp. De hel werd langzamerhand een paradijs, weliswaar een ziek paradijs maar toch een paradijs. De mensen begonnen om elkaar te geven. Er kwam respect en liefde. Hij gaf aan elk menskind deze boodschap mee: "Elk leven is waard geleefd te worden!"

Door als gezonde jonge priester te gaan leven te midden van de melaatsen op het eiland Molokai, heeft Damiaan de aandacht van de wereld gevestigd op een probleem waarvan ze zich op dat moment weinig van bewust was: mensen worden omwille van hun ziekte uit de samenleving gestoten. Damiaan deed dat niet met veel woorden maar met daden en tenslotte, met het offer van zijn leven.

De oproep die van Damiaan is uitgegaan, beperkt zich niet tot bestrijding van de lepra-ziekte. Zijn en uiteraard ook Jezus' voorbeeld roept ons op om ons te verzetten tegen toestanden waarin mensen worden uitgesloten of aan de rand van de maatschappij komen te staan.

Bij onreinen, bij melaatsen-van-onze-tijd, bij mensen die dus gemeden worden als de pest, hoef je niet alleen aan zieken te denken. Ook mensen die dakloos zijn, vluchtelingen, verslaafden, de medemens die zich in onze ogen maar vreemd gedraagt, om maar een paar voorbeelden te noemen, worden door velen gemeden als de pest. Ook dan vallen mensen buiten de boot en raken geïsoleerd.

Daar kunnen wij wat aan doen. Op z'n minst door deze mensen niet weg te stoppen, ze te ontlopen, maar door ze echt te zien. Je te laten raken door wat je ziet.

En doen wat in je vermogen ligt.

Moge Jezus en pater Damiaan ons daartoe inspireren. Of een ons wellicht wat bekendere heilige: Franciscus van Assisi. Ook hij raakte melaatsen aan en verzorgde hen en gaf hen te eten.

Gebed

De melaatse bad met grote aandrang om genezing. Ook wij mogen onze gebeden verlangend uitspreken voor God die naar ons omziet.

Barmhartige God, we bidden voor de wereld en onze eigen samenleving:

dat niemand zich vervreemd voelt van anderen en verstoten wordt.

We bidden voor allen die worden gepest; voor wie dagelijks discriminatie ondervinden: dat er medemensen zijn die protest aantekenen en zich hun lot aantrekken.

We bidden voor wie geestelijk of lichamelijk ziek zijn en daarin alléén zijn komen te staan: om het besef dat zij evenveel waarde en rechten hebben. Om begrip en geduld voor wie om hen heen staan.

We bidden ook voor onszelf, voor ons die ook dat gevoel van apart-staan kennen en soms zelf ervaren. Dat wij moed en inspiratie vinden in Uw woord en in de troost van dierbaren.

Goede God, luister naar onze gebeden en wees ons nabij. Op U vertrouwen wij, door de genezende kracht die is in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Ik geloof...

Ik geloof in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
Zoon van God,
in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest
die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Die ons helpt zodat God zichtbaar wordt
door ieder van ons.

Aswoensdag

Komende woensdag, 17 februari, is het Aswoensdag. Daarmee begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en soberheid. As is teken van menselijke broosheid en vergankelijkheid, maar ook teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft de kracht om te reinigen. Op de akkers worden ook nu nog de stoppels van het koren verbrand: as maakt de grond vruchtbaar.

As werd bij zondaars op het hoofd gestrooid: as reinigt van schuld en geeft kracht tot nieuw leven.

De as voor het opleggen van het askruisje wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes van vorig jaar en worden gewijd. Zo wordt deze as voor ons tot teken van de weg van de dood naar nieuw leven.

Dit jaar wordt er in plaats van een kruisje op uw voorhoofd, wat as op uw hoofd gestrooid. De pastor zal daarbij zoveel mogelijk afstand houden en een mondkapje dragen en degenen die de as ontvangt ook.

Op een aantal locaties is er 's ochtends een viering, en een aantal heeft 's avonds een viering. Zie voor de tijden het parochieblad.

Mededelingen

Livestream van de viering vanuit St. Nyk om 9.30 uur. Deze is te volgen via de link op www.dechristoffel.nl. Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

We wensen u alle goeds toe en een goed weekend.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Het evangelie gaat over een melaatse man die door Jezus wordt genezen. Melaatsheid is een huidziekte die heel besmettelijk is. Je mag iemand die deze ziekte heeft niet aanraken omdat de kans dan heel groot is dat je zelf ziek wordt. Maar Jezus raakt de zieke wel aan en geneest hem en dan mag hij weer in het dorp wonen in plaats van erbuiten op grote afstand van andere mensen. Dat was natuurlijk helemaal niet fijn.

Kun jij deze plaat mooi inkleuren?



Komende woensdag is het **Aswoensdag**. Op die dag worden de palmtakjes van Palmzondag verbrandt en met die as krijgen mensen een askruisje. Dit jaar door as op het hoofd te strooien.

Het is het begin van de veertigdagentijd, de 40 dagen voor het paasfeest.

Kijk maar eens op de volgende site wat dat precies is en wat jij in deze tijd kunt doen:

<https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Veertigdagentijd#Veertigdagentijd>

De dag voor Aswoensdag wordt carnaval gevierd, dit jaar niet. Maar misschien gebeurt er nog iets op school?

De 9 carnaval-clowns hieronder zijn met hun borden door elkaar gelopen, en nu weet men niet meer hoe de hele zin luidt. Of kun jij toch nog ontdekken wat hun boodschap is?

