



HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten

van het pastoresteam, 28^e zondag door het jaar, 10 oktober 2021

Inleiding

Jezus krijgt een belangrijke vraag voorgelegd: hoe moet ik handelen om het eeuwig leven te bereiken? Uit het antwoord van onze Heer blijkt, dat de jongeman op zoek moet gaan naar een geestelijke schat in zijn leven. Geen rijkdom of veel bezittingen verzamelen. Hij moet juist leren loslaten om te weten wat het allerbelangrijkste voor hem is.

Evangelie: Marcus, 10, 17-30

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus antwoordde: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder. Hij gaf Hem ten antwoord: Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen. Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan! De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen. Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: Wie kan dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.

Daarop nam Petrus het woord en zei: Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen. Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

Ter overweging

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Aan Hem wordt de vraag gesteld naar het eeuwig leven. De vragensteller is anoniem en lijkt ook niet tot een groep te horen. Hij is blijkbaar ook geen leerling of volgeling van Jezus. Het lijkt een toevallige ontmoeting. De vraag is: wat moet een mens doen om het eeuwig leven te verwerven? Voordat Jezus antwoordt, vraagt Hij eerst naar de bedoeling van de titel. Waarom noemt een mens Jezus 'goede Meester'? Jezus wijst erop dat het beter is alleen God goed te noemen. Jezus plaatst dus God in het midden, niet zichzelf. De man mist blijkbaar iets in zijn leven. Terwijl hij alle spullen bezit die hij zich wensen kan, is er iets cruciaals dat hij niet in handen heeft.

Misschien herkennen we dat: een gevoel van binnen dat er nog iets ontbreekt aan je leven. De man is op zoek naar het rijk van God en het eeuwige leven. Hij weet dat hij met die vraag bij Jezus aan kan kloppen. Jezus' antwoord bestaat uit een opsomming, in willekeurige volgorde, van een aantal geboden uit de Tien Woorden betreffende de omgang met de naaste. Deze geboden uit de Tien Woorden vult Hij aan met een regel over naastenliefde: dat je iemand die je hulp nodig heeft niet tekort mag doen. Hij zou het tegen iedereen hebben kunnen zeggen.

Maar de man wil meer, want de geboden onderhouden heeft hij al van jongs af aan gedaan en nog altijd ervaart hij het koninkrijk van God niet. Er moet nog iets anders zijn wat hij dient te doen. De man zou een heilige zijn wanneer hij nooit eens iets heeft gedaan wat niet mocht volgens de geboden. Toch trekt Jezus dat niet in twijfel. Hij zegt niet: 'Stel je jezelf niet beter voor dan je bent?' Jezus oordeelt dus niet, en veroordelen doet Hij zeker niet.

En dan lezen we dat Jezus hem vol liefde aankijkt. Hij ziet wat de man dwars zit: zijn rijkdom. Zijn rijkdom weerhoudt hem ervan het rijk van God te ervaren. Dus geeft Jezus hem het meest waardevolle advies dat Hij hem kan geven: 'één ding doe je nog niet, je geeft niets aan anderen. Al je bezit houd je voor jezelf. Als je geeft aan een ander, dan wacht je een schat in de hemel.'

De man schrikt van dit antwoord. Het antwoord van Jezus zou waarschijnlijk op ons even hard overkomen als op die man. Het toont immers aan dat het niet voldoende is om Gods geboden na te leven, en om bepaalde dingen niet te doen, zoals liegen, bedriegen, stelen en zo meer. Nee, je moet andere dingen precies

wél doen, en zoals altijd bij Jezus gaat dat om hulp aan armen en kleinen, zieken en ouderen, kansloze mensen en mensen in nood. Helemaal volgens het ene gebod dat Hij verkondigt: ‘Bemin God boven alles en uw naaste als uzelf.’

Het antwoord van Jezus maakt duidelijk dat de man op één wezenlijk punt tekortschiet: hij kan niet geven. Dit maakt dat hij uiteindelijk met lege handen staat. Jezus reikt hem dat inzicht aan, maar de man keert zich af en loopt ontdaan weg.

Als de man weg is, wordt de kring verwijd. Van deze mens gaat Jezus’ blik naar zijn leerlingen, degenen die Hem ‘navolgen’. Jezus reactie is heel empathisch: ‘Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan’ Of te wel: het is ook om te schrikken! Het is zelfs een onmogelijke opgave, zoals een beladen kameel ook niet door het oog van een naald kan. Dit kan niemand... ‘Wie kan dan nog gered worden?’, constateren zijn volgelingen. En Jezus zegt: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk’.

God heeft ons zijn geboden gegeven om ons te helpen de ander te geven wat hij of zij nodig heeft. Geven en delen maakt ons niet arm, maar juist rijk. Jezus weet dat het niet altijd gemakkelijk is. Van God en van onszelf houden, ja, dat lukt meestal wel. Maar ook altijd van onze naaste houden? Want dat Koninkrijk van God, dat is een Rijk waar plaats is voor iedereen, dus ook voor armen en zieken en voor alle mensen in nood. En in dat Rijk worden al die mensen vol liefde geholpen door anderen, want iedereen houdt evenveel van zijn naaste als van zichzelf, en houdt meer van zijn naaste dan van zijn eigen bezit en zijn rijkdom. Precies in dat opzicht is Jezus duidelijk met zijn beroemde uitspraak: iemand die meer van zijn bezit en zijn rijkdom houdt dan van zijn naaste, zal nooit binnen gaan in het Koninkrijk van God. Als je veel bezit aan geld en goed, dan kan dat een ballast zijn waardoor je je naaste niet goed ziet. Geld en goed trekken de aandacht: tijd en energie gaat erin zitten om het te behouden. Maar Jezus geeft ook aan dat wanneer je deelt van wat je hebt, je er veel voor terug krijgt. Dat is de enige levenswijze die gelukkig maakt.

Delen van wat je hebt: dat hoeft niet alleen te gaan over geld en goed. Dat ook gaan om talenten die je hebt en die je inzet voor anderen. Ik denk dat velen van ons weten hoe het voelt als je een ander hebt kunnen helpen. Je voelt je blij, sterk, een goed gevoel dat jij er toe doet, enzovoort. Is dat niet veel meer dan je gegeven hebt?

Geven en delen maakt ons niet alleen rijk bij de mensen om ons heen, maar ook bij God. Want alles wat wij geven, geven wij Hem, en Hij geeft het ons in honderdvoud terug. Zo levend en krachtig is het woord van God. De schat die ons in de hemel wacht, die ligt nu, elke dag opnieuw, binnen handbereik.

Gebod

God, Vader van alle mensen,
uw droom over ons wordt waar
als wij niet de grootste willen zijn,
maar ons inzetten voor de anderen.
Geef ons een krachtig geloof,
opdat uw liefde en trouw
zichtbaar worden in onze woorden
en onze manier van leven.
Dat vragen we door Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Meer is minder

Aan de rand van het woud woonde een man die zich al geruime tijd bezig hield met het zoeken naar geneeskrachtige kruiden. Hij maakte er geneeskrachtige preparaten van, die de plaatselijke bevolking uit de stad zeer van pas kwamen bij ziektes en ongemakken. Het gebeurde zelfs niet zelden dat hij mensen die ernstig ziek waren voor de poorten van de dood wist weg te halen. Uit dankbaarheid schonken de patiënten hem geld, goederen en stukken land, tot het zelfs zover kwam dat hij een rijk man werd.

Hij staakte zijn zwerftochten in bos en land en was vooral bezig met het verzorgen van zijn bezit.

Langzamerhand raakte zijn voorraad preparaten op en ook zijn geduld met de mensen die hem bezochten.

Tot hij op een dag merkte dat er die week niemand was langsgekomen en dat hij zijn plezier in het leven begon te verliezen. Vanaf die dag pakte hij zijn oude leven weer op en schonk al zijn overmatige bezit weg aan hen die het meer nodig hadden dan hijzelf.

Toen de mensen hem vroegen waarom hij afstand deed van al wat hij toch eerlijk vergaard had sprak hij: ‘Ik heb ontdekt dat wie bezit vermeedert, ook bezorgdheid vermeedert. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Doordat ik veel had, raakte ik nog méér kwijt; onbezorgdheid, vriendschap en tenslotte mijzelf. Daarom; meer is minder en minder is meer!’

Mededelingen

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.

Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

Alle goeds en een prettig weekend gewenst.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

In het evangelie van vandaag vraagt een rijke man aan Jezus wat hij moet doen om een goed en gelukkig leven te leiden. Jezus zegt dat hij al zijn spullen moet verkopen en aan de armen moet geven en dan Jezus moet gaan volgen. Daar schrikt de man nogal van: alles verkopen en weggeven.

Maar, wie is er eigenlijk rijk? Iemand die veel geld en spullen bezit of iemand die in zijn hart gelukkig is en in vrede leeft? Jullie hebben vast ook veel dingen, maar je zou ook heel goed kunnen leven zonder al die spullen. Maar je mag er ook van genieten, als je maar bereid bent te delen. Delen kan ook door bijvoorbeeld iemand te helpen met rekenen of taal, of wat dan ook, want dan deel je van het talent dat je hebt. Dat is een manier om Jezus te volgen en goed te leven en gelukkig te worden.

Gebed

Goede God,
 wat hebben wij het goed
 hier in ons land.
 Leer ons genieten
 van alle mooie dingen die wij hebben,
 maar leer ons ook
 dat er meer is in de wereld
 dan alleen maar meer hebben dan een ander.
 Wij danken U
 voor alle lieve mensen
 en de dieren om ons heen.
 Van alles is de liefde de beste.
 Laat ons van elkaar houden. Amen.
 (kinderwoorddienst.nl)

- | | | | |
|-----|-----|-----|------|
| = A | = H | = O | = V |
| = B | = I | = P | = W |
| = C | = J | = Q | = X |
| = D | = K | = R | = IJ |
| = E | = L | = S | = Z |
| = F | = M | = T | |
| = G | = N | = U | |

PUZZEL

