

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Nr. 07 – 10 mei 2020

Welkom!

Beste parochianen, afgelopen week hebben we wederom een belangrijke persconferentie gehoord en gezien waarin ons door Premier Rutte een toekomstperspectief gegeven werd, een weg uit de Corona-maatregelen. Vele maatregelen blijven nog. Slechts stapje voor stapje “gaan we open”, mits... de omstandigheden het toelaten. Hoe en wat blijft nog lastig. Voor de horeca, het openbaar vervoer en de cultuursector wikken en wegen, maar kraken ook in hun economische voegen. Wat is de weg vooruit? Hoe ziet onze toekomst eruit? Tastend en vragend zetten we stappen, de ene met wat meer bravoure dan de andere. Het heilige Evangelie van deze vijfde zondag van Pasen sluit naadloos aan bij de thematiek van deze tijd én komt met een allesomvattend reddend antwoord!

Gods Woord op de 5de Zondag van Pasen

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (14, 1-12).

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend." Tomas zei tot Hem: „Heer, wij weten niet waar Gij heengaat hoe moeten wij dan de weg kennen?" Jezus antwoordde hem: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem." Hierop zei Filippus: „Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg." En Jezus weer: „Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen : Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in

Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga."

Ter overweging bij de Lezing

Vandaag lezen we in het Evangelie hoe de bekende woorden van Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. En: In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ik veronderstel dat de meesten van ons deze woorden goed kennen. We horen ze ook dikwijls bij een uitvaart. Ook lezen we in het Evangelie van vandaag hoe twee Apostelen, Tomas en Filippus, vrijmoedig hun vragen aan Jezus voorleggen. Eigenlijk speelt op de achtergrond nog een apostel mee, namelijk de heilige Apostel Petrus. Het begin van het Evangelie van vandaag is namelijk de reactie van Jezus op het woord van Petrus, dat hij zijn leven zal geven voor Jezus. Petrus komt met iets te veel bravoure naar voren. Later zal hij Hem tot driemaal toe verloochenen. Tomas en Filippus komen meer vragend naar voren. Ook elders in het Evangelie zien we dat deze Apostelen meer tastenderwijs hun geloof in Jezus opbouwen. De antwoorden die Jezus geeft zijn uiteindelijk een verdieping van de reactie die Jezus op Petrus geeft. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven, omdat Hij één is met de Vader. We hebben geen ander toegang tot de Vader dan Jezus Christus alleen. De Hl. Franciscus van Sales wijst ons er op dat wij de Persoon van Jezus, in de totale omvang van Zijn beide naturen (God en mens) alleen kunnen overwegen in de eenheid van de hemelse Vader. De Hl. Augustinus wees er eerder al op dat Jezus het Woord van God is dat mens geworden is en daarom niet anders kan zijn dan de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de vanuit God geslagen brug die ons leidt naar God. Nu wij, soms tastend en vragend of soms met enige bravoure, in onze tijd proberen ons geloof in God op te bouwen en vorm te geven, herkennen we inderdaad dat wij niet buiten de God-Mens Jezus Christus kunnen. Geen andere waarheid

maakt ons vrij, zegt die andere Apostel, de Hl. Paulus. Nu wij vragen ‘Kan de kerk weer beginnen met de openlijke vieringen? Kunnen we weer terug naar ons gewone leven?’ Dan hebben we daarop een geestelijk antwoord als eerste en belangrijkste stap: Jezus Christus! Het wereldse biedt ons geen werkelijke uitweg uit moeilijkheden en bereidt ons geen toekomst in zaligheid. Dat zullen we alleen bereiken als wij de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus Christus opent voor ons de geestelijke ruimte die ons terugvoert naar God en Zijn heerlijkheid.

Gebed bij de zondag

Goede God, onze Vader in de hemel, uit het gewone leven met al zijn eigenaardigheden, met zijn vreugde en verdriet, komen wij bij U op zoek naar een moment van rust en bezinning, van blijheid en saamhorigheid, om te vieren dat we samen uw volk op aarde zijn. Wij danken U voor uw Zoon Jezus Christus. Hij is onze Weg, onze Waarheid en ons Leven. Hij brengt ons thuis bij U. Schenk ons de kracht om uw goedheid en gastvrijheid daadwerkelijk gestalte te geven in onze gemeenschap, met name ook naar hen toe die veel tekort komen. Dat vragen wij U in Jezus' Naam. Amen.

Voor alle moeders

Deze zondag is het Moederdag. Daarom voor alle moeders in onze geloofsgemeenschappen een woord van grote dank voor wie jullie zijn en voor jullie inzet voor samen leven! Ook voor allen die zich in overdrachtelijke zin moederlijk hebben opgesteld willen we onze dankbaarheid uitdrukken. Daarom vandaag een extra ‘Weesgegroetje’ voor jullie! Moge onze Heilige Moeder Maria altijd jullie toevlucht en voorspraak zijn.

Gedicht: Leven is...

Leven is...

Gaan zitten met je hoofd in je handen

Wat haalt het allemaal uit?

En waar begin ik aan?

En toch weer opstaan en verder gaan

En in godsnaam niet weten

Waar je de moed vandaan haalt.

Leven is...

Vertrouwen dat het goed komt

Is onverwoestbaar een mens zijn

Is niet kunnen geloven dat alles afgelopen is

Maar hopen dat er toekomst is

En in godsnaam niet weten
Waar je de moed vandaan haalt.

Leven is...

Iemand verliezen die je dierbaar is

Op wie je huizenhoog gebouwd hebt

Is verdoofd en wanhopig zijn

omdat zo iemand aan het kruis is geslagen

En dan toch weer doorgaan

Eerst aarzelend maar langzaam sterker

En slechts in Gods naam weten

Waar je de moed vandaag haalt.

Mededelingen

RK geloof op Radio en TV

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Door de week verzorgt de KRO-NCRV dagelijks een live-stream van de heilige Mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond. U kunt dit vinden bij www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk. Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website www.radiomaria.nl. Radio Maria heeft overigens de hele dag mooie muziek en programma's over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het uitgebreide programmaoverzicht.

Graag ronddelen

Deze e-mail-nieuwbrief “Gods Woord op Zondag” is een initiatief waarmee we zoveel mogelijk parochianen proberen te bereiken. Hopelijk wilt u de mail met de brief ook doorsturen naar mensen, waarvan u denkt dat ook zij dit interessant kunnen vinden maar geen computer of internet hebben. Deze nieuwbrief staat ook op onze website: www.dechristoffel.nl.

Pastoraat en Gebedsintenties

De gebedsintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen in onze parochie, worden nu gelezen/gebeden in de private Missen van pastor Hoogma en pastor De Zwart. Ook pastor Schothorst neemt deze namen van onze dierbaren meer in haar gebedstijd. Ook voor andere pastorale zaken kunt u nog steeds bij de pastores terecht. Schroom niet ons te benaderen via telefoon, post of e-mail. Wij blijven u graag van dienst, ondanks alle omstandigheden.

Voor de kinderen

Hieronder staat een mooie kleurplaat. Kleur hem zo mooi mogelijk in en geef hem aan jouw moeder, omdat het vandaag Moederdag is. Wat je ook nog kunt doen is deze kleurplaat 2x uit te printen en in te kleuren: 1x voor jouw moeder en 1x voor Maria, die de Moeder is van onze kerk en van alle mensen die in Jezus geloven. Als je de kleurplaat bij jouw moeder gebracht hebt, kun de kleurplaat ook bij Maria brengen, op het Maria-altaar in onze kerk. De openingstijden van de kerken van onze parochie kun je vinden op onze website.



© Simona Maiozzi - www.letturacheavventura.it

Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne zondag en moederdag, ondanks alle beperkingen waarmee wij van doen hebben.

Het pastoresteam