

# HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

## GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam  
nr. 82 - Zondag 17 oktober 2021

### Welkom!

Op de voorkant van de liturgieboekjes voor deze zondag staat als thema “*Geen goedkope gave*”. Dit thema pakt inderdaad de essentie van het Evangelie goed bij de kop. Maar al te vaak gaan wij uit van ‘Voor wat, hoort wat’ of ‘Gelijk oversteken’ Of wat plechtiger: ‘Do ut des.’ Hoe goed bedoeld ook, zo is het niet in het Rijk van God. In dat Rijk begin je met geven. Daarna moet je niet zitten wachten of er nog wat van de andere kant komt. Je geeft, zonder iets terug te eisen. Dat is inderdaad geen goedkope gave. Dat is liefde. Dat is dienen. Dat is het Rijk Gods. Toch getuigen velen dat onverwacht, op een geheel andere wijze dan verwacht, je mag delen in de gaven die op je weg komen. De heilige Apostelen Jakobus en Johannes laten dat op bijna brutale wijze zien. Zij vragen en verwachten eerst voordat zij geven. Uiteindelijk zullen ze ontvangen maar moeten ze ook geven, ook geen goedkope gave.

### Gods Woord op 29<sup>ste</sup> zondag door het jaar (B)

*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (10, 35-45).*

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: „Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” Hij antwoordde hun: „Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” Zij zeiden Hem: „Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.” Maar Jezus zei hun: „Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden Hem: „Ja, dat kunnen wij.” „Inderdaad”, - gaf Jezus toe - „de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.” Toen de tien anderen dit hoorden werden ze

kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: „Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

### Ter overweging

De activiteiten van de Heer hebben – los van het feit dat de geestelijke leiders Hem uit de weg willen ruimen – een complicatie met zich meegebracht: zijn leerlingen begrijpen volstrekt niet wat Jezus doet en hun zegt. Ze redetwisten bijvoorbeeld over de vraag wie van hen de belangrijkste ofwel de grootste is, zoals we kort geleden nog in het Evangelie hoorden. Ook in de Evangelielezing van deze zondag wordt duidelijk dat Jezus’ leerlingen ongepast kunnen reageren. De vraag van de broers Jakobus en Johannes getuigt enerzijds van vrijmoedige en ongepaste onbescheidenheid, maar anderzijds tegelijkertijd van een groot vertrouwen. Ze zien de glorie die Jezus tegemoet zal gaan al voor zich en vragen Hem of ze daarin aan weerszijden van Hem mogen zitten. Jezus wijst het verlangen van de broers niet af, ondanks hun brutaliteit maar laat een fraai staaltje van opvoedkunde zien. Het samen met Jezus je beker drinken en het doopsel op je nemen is de enige zekere weg om te komen waar ze naar uitzien. En dit laatste blijft voor een deel nog verborgen in Gods toekomst. Aan hen die alles vragen, zelfs de verhevenste glorie, wordt niets geweigerd, mits ze dienaar willen zijn en slaaf van allen. Dat alles in navolging van die ene Mensenzoon, die ook kwam om te dienen. Méér dan dat: en om zijn leven te geven als *losprijs* voor velen. Marcus, net als Mattheüs, gebruikt hier een juridische term uit het

handelsrecht en past die toe op Jezus om de zin van zijn ogenschijnlijk zinloze dood toe te lichten. De Heer geeft zijn leven als losprijs voor onze vrijkoping uit de macht van zonde en dood. Inderdaad geen goedkope gave.

We worden ons van deze kostbare gave des te meer bewust door de vraag van de heilige Apostelen Jakobus en Johannes. Eerder heette het nog ‘Vraagt en gij zult vinden, zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt voor u opengedaan’. Is het misschien dit vers dat de Apostelen heeft gebracht tot het stellen van hun grote vraag? Jezus vraagt terug: ‘Weten jullie wel wat je vraagt?’ Gaat de deur dicht? Neen, dat toch niet. De barmhartigheid van de Heer en ook zijn uitmuntende opvoedkunde doet de ongemakkelijke situatie kantelen naar een prachtige leer over het dienen van elkaar naar het voorbeeld van zijn eigen kostbare gave.

Ondanks dat wij vanuit het Evangelie aangemoedigd worden te dienen en onszelf in te zetten voor anderen, kan het stellen van vragen dus een belangrijke rol spelen in het verdiepen van onze relatie met de Mensenzoon, Jezus Christus. Zelfs als wij overmoedig vragen, ook al willen we dat natuurlijk voorkomen. Vragen is voor ons belangrijk, omdat we afhankelijk zijn, van God en van elkaar. Maar juist de manier waarop de Heer de ongemakkelijke situatie laat kantelen naar iets moois, zo moeten ook wij onze manier van vragen laten kantelen naar iets goeds.

Ik bedoel daarmee het volgende: Als wij vragen – en dat doen we vaak genoeg – vragen we niet meer om iets voor onszelf te verkrijgen. Als wij beginnen met vragen, dan is onze eerste vraag “*Heer, waarmee kan ik U dienen?*” en daarna volgt bijna een zelfde vraag, namelijk “*Mijn dierbare naaste, waarmee kan ik jou helpen?*”. Als wij op deze wijze onszelf weten te geven, als kostbare gave aan de Heer en aan onze naaste, dan zullen we ervaren dat we op onze vragen veel meer ontvangen dan we ooit hadden kunnen vermoeden: Goddelijke heerlijkheid!

### **Eenvoudige maar o zo ware woorden**

Geen mens kan zonder liefde  
Geen mens kan zonder liefde leven,  
het grootste gebod is liefde te geven.

Heb God lief en uw naasten,  
daartoe moeten we ons haasten..

Maar waar is de liefde op deze aarde?  
Stelt men dit nog wel op grote waarde?  
Is er groter liefde tussen moeder en kind?  
Worden kinderen niet door ouders bemind?  
Als het goed is, hoort dit wel zo te wezen  
en hoeven kinderen niets te vrezen.

God, die de grootste liefde is  
vertrouw op hem gewis.  
Hij wil ook u liefde geven  
en u leiden door dit leven.  
Ken Hem in al uw wegen  
en het zal u zijn tot zegen.

### **Gebed**

Liefdevolle God,  
wij danken U voor de gave van ons leven,  
het mooiste cadeau dat we ons maar mogen wensen.  
Wij danken U voor de vrijheid  
om in liefde voor U en voor elkaar te kiezen.  
Wij danken U dat U ons door Jezus leerde  
om ons leven te delen.  
Wij willen de beker van het leven aannemen  
en iedere dag in dankbaarheid drinken.  
U bent de bron waaraan wij ons willen voeden.  
Wij willen in ons leven een zegen zijn  
door ons leven toe te vertrouwen aan U.  
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  
Amen.

### **Vooraankondiging voor 24 oktober**

Zondag 24 oktober aanstaande is er in de St. Nicolaaskerk van St. Nicolaasga een bijzondere viering. Ter afsluiting van de Oktobermaand is er om 17.00 uur een Marialof. Allen van harte uitgenodigd!

### **Livestream vanuit Sint Nicolaasga**

Elk weekend wordt de viering vanuit St. Nyk uitgezonden via de livestream op onze website: [www.dechristoffel.nl](http://www.dechristoffel.nl) . Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie. Ronddelen wordt evenwel gewaardeerd.

*Het pastoresteam*

### Voor de kinderen

In het Evangelie van deze zondag zijn er twee leerlingen van Jezus, die Hem een vraag stellen. Het is nog wel een brutale vraag. Eigenlijk weten ze helemaal niet wat ze vragen. Ze zijn een beetje eigenwijs. Maar Jezus stuurt die twee leerlingen niet weg. Jezus weet hoe Hij dit soort situaties moet aanpakken en Hij maakt er daarom een belangrijke les van voor alle leerlingen (en daarom ook voor ons). Jezus leert vandaag dat als wij vragen, dat wij dan niet eerst iets voor onszelf moeten vragen en ook niet teveel moeten vragen. Dat is brutaal. Dat hoort niet bij het koninkrijk van God. Toen Jezus in de wereld kwam heeft Hij niets voor zichzelf gevraagd. Hij heeft wel heel veel – ja zelfs ALLES – gegeven aan de mensen die in Hem geloven. Jezus vraagt nu van ons dat wij op dezelfde manier in het leven staan. Dat wij niet eerst vragen “Geef mij....” maar eerst vragen “Heer, waarmee kan ik U dienen” en aan de mensen om ons heen “Waarmee kan ik u helpen”. Als we zo elkaar helpen, elkaar de helpende hand toereiken, komt niemand te kort en krijgen we een geschenk dat we eerder niet hadden durven vragen: Vrede, liefde, vriendschap, vrolijkheid..... het Koninkrijk van God!

